



Vicky De Wit

28 november 1942 - 16 november 2022



Na een mooi en rijk gevuld leven melden wij u diepbedroefd
het heengaan van

Vicky De Wit

Schipperin op rust

weduwe van Marcel Ameye

geboren op 28 november 1942 te Antwerpen en
gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
van ons heengegaan in WZC Het Gouden Anker
te Antwerpen op 16 november 2022.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplichtigheid
bij te wonen op **zaterdag 26 november 2022** om **10 uur**
in het Rouwcentrum Van Bogaert te Antwerpen Linkeroever,
Waterwilgweg 3.

Samenkomst vanaf 09.40 uur.

Aansluitend zal de as van Vicky worden toevertrouwd aan
de natuur op de strooiweide van de begraafplaats van
Zwijndrecht, Kerkhofstraat.

*U kan Vicky een laatste groet brengen in het Rouwcentrum
op maandagavond van 19 tot 19.30 uur, waar u door de
familie ontvangen wordt.*

Correspondentieadres:
In Memoriam Vicky De Wit
p/a Van Bogaert I Sereni
Statiestraat 15, 2070 Zwijndrecht

www.condoleances.be/vickydewit

Delen mee in dit verlies:

Peter en Carmen Van den Wijngaert - Blassieaux,
Johnny en Nancy Blassieaux - Van De Vloet,

haar kinderen,

Andy † en Tiffany Vermeiren - Poppe,
Fibe, Fleur, Fenna, Seppe †,
Jasmine Poppe,
Annabelle, Léon,

Geoffrey en Lindsey Christiaens - Blassieaux,
Lois,

haar klein- en achterkleinkinderen,

Henri en Josée Claeys - De Wit,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Joseph en Isabelle De Wit - Deckx,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Terry † en Rachel Taras Kozey - Ameye,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

*haar zus, broer, schoonbroers en schoonzussen,
neven en nichten.*

*Met dank aan het voltallig personeel van WZC Regatta,
WZC Het Gouden Anker en Palliatieve zorg Sint-Jozef
Mortsel voor de steun en goede zorgen waarmee zij Vicky
hebben omringd.*