



## MARIA GEBOORTE (8 september)

Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim.

Het feest van de geboorte van Christus' moeder, Maria, wordt jaarlijks gevierd op 8 september. Op deze datum zou de wijding van de kerk bij het vermoedelijke geboortehuis van Maria in Jeruzalem hebben plaatsgevonden.

De datering op 8 september is dus ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de viering van Maria-Onbevleete-Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september).

**Met de geboorte van Maria, wordt het feest gevierd van de geboorte van de moeder van Jezus, die de Messias wordt genoemd.**

Tezamen met Jezus zelf en de H. Johannes de Doper behoort zij tot de weinigen van wie de biologische geboorte wordt herdacht. De kerk viert slechts drie *aardse* geboortedagen: van Maria (8 september), van Johannes de Doper (24 juni) en van Jezus (25 december). Voor alle andere heiligen wordt met de *dag dat ze op aarde geboren zijn de geboortedag van de hemel* bedoeld.

Historisch gesproken is niet bekend op welke dag Jezus' moeder Maria is geboren. De Bijbel zegt er niets over. Men heeft gekozen voor 8 september, omdat op deze dag ergens in de 5e of 6e eeuw te Jeruzalem een St-Annakerk werd ingewijd. Sint Anna wordt beschouwd als de moeder van Maria. Dat gaat terug op een heel oude overlevering.

Het feest van Maria geboorte heeft een familiale klank. Maria is voor alle gelovigen van centrale betekenis. Je kunt als gelovige niet om Maria heen. Zoals een menskind niet om zijn moeder heen kan. Zolang hij leeft, heeft hij een persoonlijke band met haar.

Maria-Geboorte is tevens het patroonfeest onder de naam 'Oorzaak onzer Blijdschap' van het bisdom Hasselt.

### **Uit de profeet Micha 5, 1-4a**

*De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.*

Dit zegt de Heer: 'Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.' Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.'

### ***Een oud Marialied :***

*Lieve Vrouwke,  
ik kom niet om te bidden,  
maar om een poos bij U te zijn.  
Ik heb U niets te geven,  
niets te vragen deze dag.  
Ik bezit alleen de grote vreugde,  
dat ik U bekijken mag.*

*Lieve Vrouwke,  
ik kom niet om te spreken,  
maar om een poos bij U te zijn.  
Ik heb U niets te zeggen,  
niets te vragen deze dag.  
Maar bewaar voor mij de grote vreugde,  
dat ik U bekijken mag.*

*Lieve Vrouwke,  
Ik kom niet om te zingen,  
maar om een poos bij U te zijn.  
Ik heb U niets te bieden,  
niets te vragen deze dag.  
Laat voor mij alleen de grote vreugde  
als ik Moeder zeggen mag.*

Andere dagen waarop wij Maria vieren:

- Maria Moeder van God (1 januari)
- Maria Lichtmis (2 februari)
- Maria Boodschap (25 maart)
- Maria Tenhemelopneming (15 augustus)
- Maria Koningin (22 augustus)
- Maria Presentatie (21 november)
- Maria Onbevleete Ontvangenis (8 december)

**Met het feest van Maria Geboorte zetten we een nieuw werkjaar in. Goede moed voor iedereen!**

*Ik zal juichen en jubelen in de Heer. (Jes. 61, 10a)*

*Ik rekende op uw genade, Heer.  
Maak mij door uw bijstand blij van hart,  
dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.*

**Met genegen groeten, speciaal voor zij die een kindje verwachten, die een kindje kregen of die straks hun kindje boven de doopvont zullen houden,**

**Paul Renders ofm, aalmoezenier te Antwerpen**

