

NIEUWSBRIEF

JAARGANG 6 - EDITIE 9 - NOVEMBER 2024

Wat vieren we eigenlijk met Allerheiligen en Allerzielen?

In de volksbeleving verbinden we Allerheiligen, dat we op 1 november vieren, met een bezoek aan de begraafplaats, maar eigenlijk hoort dat bij 2 november, Allerzielen. Wat hebben die twee feesten, Allerheiligen en Allerzielen, zoal te betekenen en is het een toeval dat ze meteen na elkaar vallen?

Allerheiligen is, zoals de naam doet vermoeden, allereerst het hoogfeest van alle heiligen, zowel de bekende als de onbekende.

Allerheiligen wordt in de kerk gevierd als een zondag, met eucharistie. De liturgische kleur is wit, teken van zuiverheid, verrijzenis en feest.

Bidden voor al overledenen doet de kerk op 2 november, Allerzielen. Op Allerzielen verandert de liturgische kleur naar paars of grijs, kleur van inkeer en rouw. Doorgaans worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en krijgen nabestaanden nadien het kruisje met de naam van de overledene mee naar huis, dat sinds de uitvaart een plek kreeg in de kerk.

Dat de twee feesten meteen na elkaar vallen is symbolisch. In zijn brieven noemt de apostel Paulus alle mensen die in Christus geloven "de heiligen" en de kerk spoort alle gelovigen aan tot een heilig leven. Natuurlijk, niet alle gelovigen sterven als een heuse heilige in strikte zin van het woord, Maar we mogen niettemin erop vertrouwen dat God alle mensen die leefden vanuit zijn liefde verwelkomt in zijn huis "waar plaats is voor velen", zoals Jezus zegt. Zo vormen onze overledenen samen met de heiligen een gemeenschap rond God.

Nu, wat is dan, een heilige? Al bestaat er in de christelijke spiritualiteit zoiets als de volmaaktheid, toch hoeft een heilige geen feilloos mens te zijn geweest. Heel wat grote heili-



IN DIT NUMMER

WOORDJE	1 - 2
DOPEN	3
OVERLIJDEN	3 - 5
MISSEN	5
AGENDA	6
KRIS KRAS	7
INFO	8 - 9
NIEUWS	
ANTWERPEN	10 - 13
GENT EN BRUGGE	14
LUIK EN EISDEN	15
INFORMATIE	16



Paul Renders,
minderbroeder ofm
Aalmoezenier
Rijn- & Binnenvaart
Antwerpen



gen, zoals Augustinus van Hippo of Ignatius van Loyola, waren in hun jongere jaren allerminst heilige boontjes.

Wel zijn heilige mensen die in hun leven als het ware vensters op God waren en zijn aanwezigheid uitstraalden. Dat zijn er dus een pak meer dan de heiligen op onze kalender. Daarom eren we op Allerheiligen ook de talloze anonieme heiligen.

Al moedigt de kerk de gelovigen aan om rechtstreeks tot God te bidden, toch gelooft ze dat ook het bidden via heiligen zinvol is. Zoals we aan elkaar kunnen vragen over ons te bidden, net zo kunnen we dat vragen aan een heilige. Door hun nabijheid bij

God kan je misschien ook via hen makkelijker de weg vinden. Bovendien zijn heiligen een voorbeeld voor de gelovigen om het evangelie ernstig te nemen, allereerst in hun gewone, dagelijkse leven. Heiligen tonen ons als het ware dat het voor gewone, en dus zondige en beperkte mensen toch mogelijk is om Jezus radicaal na te volgen en zich toe te vertrouwen aan God. Heiligenlevens kunnen ons daarbij helpen, al moeten we erkennen dat ze soms wel een heel verheven beeld van de heilige in kwestie ophangen. Misschien hebben we het moeilijker om de kleine kantjes van onze heiligen te herkennen dan de heiligen zelf?

Over de doden niet staan goed, lijkt het vaak. Toch bidt de kerk voor de overledenen omdat die misschien niet klaar waren voor de ontmoeting met Gods rechtvaardigheid - wie is dat wel? Al kunnen we Gods grote barmhartigheid vermoeden, die confrontatie zal ook berouw en uitzuivering omvatten. Tegelijk is Allerzielen een uitnodiging tot blijvende verbondenheid met onze lieve doden, maar ook met mensen die rouwen. (bron: Christof Bouweraerts)

Een tekst van Kahlil Gibran maakt de verbinding tussen liefde en verdriet:

*Wanneer je droevig bent,
kijk dan opnieuw in je hart.
En je zult zien dat je weent
om wat je vreugde heeft gebracht.*

Het adventslied van Huub Oosterhuis drukt geloof en hoop uit:

*Uit uw hemel Zonder grenzen
komt gij tastend aan het licht
met de naam en een gezicht
even weerloos als wij, mensen-

als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van de hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.*

En de rest is stilte. veelzeggende stilte bij een foto, een kaars, een bloem, een urne of een grafsteen.

DOPEN

KIEBOOMS MIL, zoon van Jonas Kiebooms en Tiana Van Gaever werd geboren te Edegem op en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 10 november 2024. De meters zijn Charisse Somers en Anneleen Kiebooms.

OVERLIJDENS



Josephine Van Steen, weduwe van Gerard Van Dessel. Oud varende van m/s Gustave. Geboren te Steendorp op 3 maart 1928 en overleden te Antwerpen op 5 september 2024. Josephine is voor altijd...moeke van Alfons Van Dessel en Patricia Carron, meme van Gwenn Van Dessel, Sven † Van Dessel. Het afscheid van Josephine heeft plaats op vrijdag 4 oktober 2024, om 12.00 uur in het rouwcentrum Sereni/Van Kuyk te Merksem. De urne van Josephine zal een bijzonder plaats krijgen.



Jeanne De Wilde, weduwe van Theodoor Van Cleempoel. Oud varende van m/s Thejea. Geboren te Merksem op 27 november 1937 en overleden in het WZC Verbert-Verrijdt te Schoten op 25 september 2024. Dit melden u: (†) Laurent Van Cleempoel. Ronny en Monique Van Cleempoel - Soffers, Nick en Leslie Thienpont - Van Cleempoel; Matthieu, Victor, Michael en Wendy Aernouts - Van Cleempoel; Fébe, Seth, Robin en Shauni Proost - Van Cleempoel; Manon. (†) Romy Van Cleempoel, Bjorn Van den Eynde; Myro, Steve en Dorien Van den Eynde - Van de Sande; Dylan, Zenne, Kenny

en Natasha Van den Eynde - Van Mierlo, Kailey, Elyana, Jayden. Erwin en Josiane Van Cleempoel - De Cock, Krisha Van Cleempoel; Zales, Rigues, Lias, Mylas Silas Van Cleempoel. Frank en Marina Coppens - Van Cleempoel, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartdienst op woensdag 2 oktober 2024 om 11 uur in de St.-Cordulakerk te Schoten-Centrum. Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de strooiweide van de begraafplaats van Schoten.



Mieke "Maria" Pauwels. Geboren te Antwerpen op 24 oktober 1945 en overleden te Brasschaat op 25 september 2024. Mieke is voor altijd...mama, mamske van Chantal en Hugo, Michel en Francine, Myriam en Cyrille, Nathalie en Eric, meterke en moeke van Jill en Timmy, Kane en Caroline, Oskar & Liv, Ike en Sabina, Ché †, Ayla en Yenthe. Het afscheid van Mieke heeft plaats op donderdag 3 oktober 2024, om 11.00 uur

in het rouwcentrum Sereni | Van Kuyk te Merksem. De asverspreiding heeft aansluitend plaats op de begraafplaats Merksem,

Zwaantjeslei 101.



Schellemans Tilly, weduwe van Cornelis De Bot. Oud varende van m/s Tilly. Geboren te Herwen en Aerdt (NL) en overleden in het AZ Sint-Lucas te Gent op 2 oktober 2024. Dit melden diepbedroefd: Cor en Linda De Bot - Rivoli, kinderen en kleinkinderen. Patrick en Chantal Van Severen - De Bot, kinderen en kleinkinderen. Dees de Bot. Firmin en Rosita de Bot - Pylyser, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid aan de urne met christelij-

ke begeleiding, waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de aula van het crematorium Westlede. Smalle Heerweg 60 te Lochristi op, op maandag 14 oktober 2024 om 11u00, gevold door de asverstrooiing op strooiweide A aldaar.



De Kimpe Leonie "Nieke", weduwe van Charel De Brauwer. Oud varende van m/s Kwilu. Geboren te Antwerpen op 15 oktober 1940 en zachtjes ingeslapen in het WZC Verbert-Verrijdt te Schoten op 3 oktober 2024. Zij leeft voor altijd verder in de harten van: Rudy en Katty Buelens - De Brauwer, Glenn en Maxine Buelens - Van De Langeryt; Olivia, June, Leonie. Marc en (†) Carina Knops - De Brauwer en vriendin Machteld Van Alsenoy. Didier en Peggy De Scheemaecker - De Brauwer, Kay De Scheemaecker, Scott De Scheemaecker, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. U wordt uitgenodigd om

samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid op zaterdag 12 oktober om 11.30 u. in het uitvaartcentrum Daems, Churchillaan 20 te Schoten. Aansluitend zal de asverstrooiing plaatsvinden op de begraafplaats van Schoten.



Romuald De Donder, partner van Peggy Verbist. Geboren te Gent op 4 maart 1966 en overleden te Gent op 9 oktober 2024. Dit melden u met droefheid: Peggy Verbist zijn partner, Lindsay De Donder en Nick Limère, Emma, Mia. Jeffrey De Donder en Lindsay Vleminckx, Elena, Luca zijn kinderen en kleinkinderen René De Donder en Françoise De Landtsheer zijn vader en partner Liliane Van Houteghem (†) zijn mama. Ronald De Donder en Patricia Vantroyen zijn broer en schoonzus Amber De Donder en Seppe Heyde zijn petekind en partner. U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplichtigheid bij te wonen in het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi,

op zaterdag 19 oktober 2024 om 11.30 uur. Nadien krijgt zijn asurne een mooie plaats in zijn warme thuis.



Nemo 'Pol' Degallaix, partner van Rony van Aertselaer. Geboren te Charleroi op 22 januari 1966 en overleden te Ekeren op 11 oktober 2024. Nemo is voor altijd...partner van Rony van Aertselaer, zoon van Claude Degallaix & Maria Roelants, broer en schoonbroer van Henri Degallaix & Nancy Timmerman, Linda Degallaix & Bart Timmerman, Bruno Degallaix. Het afscheid van Nemo heeft plaats op zaterdag 19 oktober 2024, om 11.00 uur in het Rouwcentrum Sereni/Van Kuyk te Merksem. De asverspreiding heeft aansluitend plaats op de begraafplaats van Merksem, Zwaantjeslei 101.



Charel Vuybert, echtgenoot van Edith de Kimpe. Oud varende van m/s Vuki. Geboren in Herstal op 14 november 1938 en na een lange strijd, zachtjes van ons heengegaan in het UZ Gent, omringd door zijn dierbaren, op 17 oktober 2024. Lid van de Nationale Scheepvaart Cultuur VZW . Hij leeft verder in de harten van: Edith De Kimpe zijn echtgenote, Kurt en Karina Rogiers - Vuybert, Tim en Cynthia Staels - Rogiers; Lore, Matz, Sven en Saskia Vandeputte - Rogiers; Robbe, Ben. Marie Vuybert, Tom en Elina Nachtergaele - Van Cauwenbergh; Emma, ♥, Robin en Alisia Quintyn - Van Cauwenbergh, Robin en Evelien Van Cauwenbergh - Deraedt; Miel, Wout. Adelin en Sandra Dick - Vuybert, Yannick en Liesa Gautier - Dick; Manou, Jonas en Lise Dick - Janssens, Nathan Dick zijn kinderen, klein-

kinderen en achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op donderdag 24 oktober 2024 om 11.00 uur, in de aula van het crematorium Westlede in Lochristi, gevolgd door de bijzetting in het urneveld op de begraafplaats van Evergem.



Antoinette François, weduwe van Hubert Nauwelaerts. Oud varende van m/s Derby. Geboren te Gent op 27 december 1934 en vrij onverwacht overleden te Antwerpen op 17 oktober 2024. Dankbaar voor elk moment met haar... Martin en Esmeralda Albrecht - Van de Meirsche (petekind van wijlen Hubert). De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Salvatorkerk, Sleepstraat te Gent op vrijdag 25 oktober 2024 om 10.30 uur. Aansluitend geschiedt de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Gentbrugge.

Van Nimmen Eddy, weduwnaar van Maria Munghen. Hij is overleden in Ekeren op 5 oktober 2024. Heeft jaren lang ceremoniemeester geweest bij begrafenissen Holemans in Ekeren. De wens van de overledene was in strikte intimiteit begraven te worden.

Nagekomen overlijdensberichten:

Charles Dierickx, echtgenoot van Peeters en Hortense de Pauw

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul

DATUM UUR

1/11/2024 10u30 Allerheiligen

3/11/2024 10u30 Mis opgeluisterd met "Ons Koor"

Viering overledenen 1/11/23 - 30/10/24

10/11/2024 10u30

17/11/2024 10u30

24/11/2024 10u30

1/12/2024 10u30

8/12/2024 10u30

15/12/2024 10u30

22/12/2024 10u30

24/12/2024 23u00 Middernachtmis opgeluisterd door "Het Koor"

Familie Beerens en familie van Sommeren, Monique Beerens

25/12/2024

GEEN MIS OP HET KERKSCHIP

29/12/2024 10u30

AGENDA

DATUM	UUR	REDEN
za 7 sep	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 11 sep	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
ma 16 tot za 21 sep		LOURDESVRIENDEN: gaan naar Lourdes
wo 25 sep	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
zo 29 sep		SCHIPPERSGILD ² E: 75 jaar Teerfeest
za 5 okt	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 9 okt	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
za 19 okt		SCHEEPSBOYS: Jaarfeest Molen-hof Brecht
wo 23 okt	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
za 2 nov	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 6 nov	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
wo 20 nov	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
vr 29 nov		DE SCHROEF: Schippers Western-party in De Schroef
za 30 nov		DE SCHROEF: Schippers mossel-feest
zo 1 dec		DE SCHROEF: Sint-Niklaasfeest Schipperskindjes
wo 4 dec	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
za 7 dec	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
di 10 dec tot vr 13 dec		SCHEEPSBOYS: 4-daagse Kerstmarkt naar Noord Nederland
wo 18 dec	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD....

Oma heeft zin in een ijsje en opa stelt voor om snel naar de bakker in de straat te lopen.

- Wat voor ijsje wil je? vraagt hij.
- Een bol vanille, een bol frambozensorbet en een bol pistache, antwoordt oma. Zal ik het opschrijven? - Dat hoeft niet, zegt opa.
- Echt niet? vraagt oma.
- Nee, schat, ik kan dat heus wel onthouden.

Even later komt hij thuis met twee bakjes friet.

- Zie je wel, zegt oma, nu ben je de mayonaise toch vergeten!

DE SANDWICH

John Montagu (1718-1792), de 4e graaf van Sandwich, was verslaafd aan kaartspelen.

Het was vermoedelijk zijn kok die een kleine maaltijd uitvond, de sandwich, die de graaf kon nuttigen met zijn ene hand, terwijl hij met de andere continu kon blijven kaartspelen.

Een Schot moet volgens een verkoopcontract twintig kippen leveren aan een landbouwer. Hij brengt er echter maar negentien in de namiddag en pas laat in de avond komt hij met de twintigste.

- Je bent wel erg laat, zegt de boer.
- Ja, dat weet ik, antwoordt de Schot, maar deze kip legt haar ei nooit vóór zes uur 's avonds.

George zat met enkele vrienden in het café en wipte vakkundig zijn borrel achterover.

Toen zei hij met holle stem:

- Ik ben getrouwd met een weduwe. Mijn vrouw bracht een knappe, twintig-jarige dochter mee in 't huwelijk. Mijn vader, de sloeber, ontmoette haar, werd verliefd en trouwde met haar. Hij werd dus mijn schoonzoon. Mijn stiefdochter werd mijn stiefmoeder. Toen mijn vrouw een zoon kreeg, werd die de schoonbroer van mijn vader en tevens mijn oom (als broer van mijn stiefmoeder). Van-morgen vernam ik dat mijn stiefmoeder, die tevens mijn stiefdochter is, bevallen is van een jongen. Die is nu zowel mijn broer als mijn kleinkind. Ikzelf ben de man van mijn vrouw en tegelijk haar kleinzoon (als zoon van haar schoonzoon). Mijn vrouw is mijn grootmoeder (als moeder van mijn stiefmoeder). En aangezien de man van mijn grootmoeder mijn grootvader is, ben ik nu mijn 'eigen grootvader geworden ...

ONVOORZICHTIG

Gesprek tussen twee vrienden:

Ik wou een goede indruk maken op mijn vriendin en vertelde haar daarom over mijstee-rijke oom. En weet je wat er toen gebeurd is?

- Eh, ik heb geen idee.
- Toen werd zij mijn tante ...

Wanneer alleen thuis wonen een te grote zorg wordt,
biedt **Het Gouden Anker** u graag een nieuwe thuishaven.



Het Gouden Anker is lid van vzw Amate en beschikt over 90 individuele
rusthuiskamers en 23 assistentiewoningen.



Het Gouden Anker is gelegen op
't Eilandje te Antwerpen, vlak
naast het Kempisch Dok en op
wandelaafstand van het MAS en de
Schelde.

Onze private aangelegde tuin is
als het ware een oase van rust
midden in de stad.

Het Gouden Anker biedt haar bewoners een waaier
aan faciliteiten :

- Dagelijkse verzorging
- Variatie aan animatieactiviteiten
- Paramedische zorgverlening
- Palliatieve zorgverlening & vroegtijdige
zorgplanning
- Kapper & pedicure
- Pastorale diensten
- Sociale dienst
- Eigen keuken met vers bereide maaltijden,
ook mogelijk voor familie en bezoek
- Dieetvoeding mogelijk op doktersvoorschrift
- Private tuin met rechtstreekse toegang
- Cafetaria



**Graag meer info of komt u graag
een kijkje nemen ? Wees
welkom !**

☎ 03/222 88 30

✉ info.goudenanker@amate.be

www.amate.be/het-gouden-anker-antwerpen

VECO ART WEEKS

50 JAAR
VECO
MEUBELN

durlet

Een duurzaam thuisgevoel.

Bredabaan 424 - 2990 Wuustwezel - www.veco.be - veco@veco.be
Open: ma tot en met zat van 10-18u | zon van 13-17u | don gesloten

4500 M² – Showroom | Interieurarchitect aanwezig | Tel: 03 669 63 00

Leolux | De Sede | Poltrona Frau | Team7 | Durlet | Vitra | Camerich | Walter Knoll | Hülsta | LEMA | Jori | Rolf Benz | Atelier louis

DESIGN
TIJDLOOS
LANDELIJK
LUXURY
BEDDING

VECO

JOIN US FOR A

Live entertainment
Leuke kerstartikelen
Bloemstukjes
Juwelen
Snoepjes

Zaterdag 23 November 14.00

Christmas Market

Beste vrienden en bezoekers,

Het is weer tijd om samen te genieten van de gezelligste periode van het jaar! Wij nodigen jullie van harte uit op onze KERSTMARKT IN TAVERNE KERKSCHIP.

Kom op 23 November om 14.00uur langs voor een warme sfeer, heerlijke kerstlekkernijen en unieke kraampjes met prachtige cadeaus.

Daarnaast zorgen we voor een onvergetelijke muzikale middag

Mis deze magische middag niet.

We kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen en samen de feestdagen te vieren.



30 november 2024 – Kerstmarkt & Mosselstijf

Kerstmarkt – live muziek – kraampjes – Hapjes & Bubbles
Vanaf 18 uur mosselen met friet smullen! Ook vol au vent met friet te verkrijgen! € 25 per persoon. Vooraf reserveren op het nummer 0472 60 22 27 – schippersgilde49@gmail.com en te betalen op het rek.nr. BE65 9790 7428 2096

**Gratis inkom
13 – 22 uur**

1 december 2024 – Sinterklaasfeest

Gratis inkom

13 uur : Deuren open

14 uur : Sinterklaasshow met DJ

Inschrijven tot en met 12 jaar kan telefonisch op 0477 84 50 60 of via mail marina@deschroef.be



Locatie
De Schroef, Elzasweg 14,
Antwerpen

Koninklijke Schippersgilde St. Jozef

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem

Tel.: 03 231 93 26

BE65 9790 7428 2096 (Feest rekening)



Het Sint Niklaascomité van DE SCHROEF organiseert op **ZATERDAG**

30 november 2024 een gezellig samen zijn met bezoek van Sint Niklaas in DE SCHROEF, Elzasweg 14, Haven 100, 2030 Antwerpen.

We worden verwacht om 13 uur om te dansen op de muziek van Rudy.

Vanaf 18 uur kunnen de hongerigen zich te goed doen aan een heerlijke pot mosselen.

Voor diegenen die geen mosselen lusten is er vol au vent te verkrijgen.

De prijs bedraagt 25 € per persoon.

U kan inschrijven en afbellen bij Jenny Lobbetal tot 25 november 2024

tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 of per e-mail: schippersgilde49@gmail.com.



De Gilde gaat dit jaar op **MAANDAG 16 DECEMBER 2024** de kerstmarkt bezoeken te Brussel & Europees Parlement. 's Avonds heerlijke Brusselse stoemp met worst.

In Brussel hebben we een kerstmarkt van formaat met meer dan 200 sfeervolle chalets dit alles in de buurt van de grootste en mooiste kerstboom van het land.

In de voormiddag gaan we het Europees Parlement bezoeken onder begeleiding van een plaatselijke gids.

Om 8,45 uur vertrek met de autocar aan de halte Carrefour te Schoten, Bredabaan 967.

U kunt deze aantrekkelijke uitstap meemaken aan de prijs per persoon:

53 € voor de leden – 58 € voor niet leden.

U kunt inschrijven en afbellen voor deze dag bij onze feestleidsters tot 6 december 24

Louisa Van Reeth, Biartlei 99, 2950 Kapellen – tel. 03/665.04.08

Jenny Lobbetal, Sijssstraat 15 B/102, 2170 Merksem – tel. 03/289.71.04

GSM 0472/60.22.27 – of via e-mail: jenny.lobbestal@telenet.be

U kan eerst telefonisch contact opnemen om in te schrijven en daarna betalen.



Donderdag 9 januari 2025

We gaan terug naar de Winterrevue gaan kijken. De voorstelling begint om 14u00.

Kostprijs: leden: 36 € en niet leden 41 €

Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 5 december 2024: Louisa Van Reeth – tel.

03/665.04.08 Jenny Lobbetal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 of per

email schippersgilde49@gmail.com

Adres: Elckerlyc - Frankrijklei 85 - 87 2000 Antwerpen

Bereikbaar via tram: 1 - Halte Stadspark

3 - 5 - 9 - 15 - Halte Opera

4 - 7 Halte Nationale bank



SCHIPPERSJEUGDCLUB
Secretariaat
Lecour & Co
Papaverstraat 39
B-2170 Merksem



Beste leden

Nieuw nieuw nieuw nieuw

Al jaren doen wij met de Scheepsboys & Girls kerstmarkt-uitstappen naar Duitsland. Maar nu hebben wij van reizen Lauwers een speciale aanbieding gekregen...



Een 4-daagse "Kerst-happening" naar Noord Nederland met uitstappen naar Utrecht, Leeuwarden of Groningen, Oldenburg, Zwolle en Assen met gids. Dit is toch weer eens iets anders en iets nieuws dat we nog niet gedaan hebben.

We vertrekken dinsdag 10 december 2024 tot vrijdag 13 december 2024

Ons hotel is: De Bonte Wever in Assen het is een All-in formule met dranken inbegrepen in het hotel **en als extraatje nog een Kerstconcert van Christoff met live band en koor**

We hebben voorlopig 20 kamers gekregen, dus goed voor 40 leden.

De prijs voor deze 4-daagse Kerstuitstap is: hotel All in, autocar, uitstappen en Kerstconcert Christoff:

460.00€ p/p voor 2 persoonskamer, voor 1 een persoonskamer 570.00€.

We nemen eerst onze leden aan en pas na 10 augustus 2024 kunnen de niet leden inschrijven aan 500.00€ p/p.

Inschrijven kan bij ons secretariaat Lecour, eerst bellen naar gsm Marina 0497/869.332 daarna voorshot betalen van 250.00€ P/P op rekening nr. BE81 7895 3489 7424 Scheepsboys & Girls.

We moeten er snel bij zijn deze keer, want we zijn niet alleen als vereniging die daar aan mee doen, daarom moeten wij inschrijven voor 10 augustus 2024!!!

Aan jullie de keuze om mee te gaan en eens iets nieuws te ontdekken en jullie te amuserende Nederlandse kerstmarkten en de Kerstshow.

De Scheepsboys en Girls danken jullie voor het vertrouwen in de club en hopen dat jullie er bij zijn
Bestuur Scheepsboys en Girls

Victor

AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent

Scheepvaartgemeenschap- Gent
Parochiale Kring –H. Kerst

29/10/24	11u00	Warme Beenham
26/11/24	14u00	Kaart en teerlingspel
3/12/24	14u00	Koffie met Sinter-Klaaskoek

Onze beste groeten,
Monique en Hilaire

Voor verdere informatie:

Monique Debruyne - Daes Hilaire

Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker

Tel: 09 344 06 77 - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17

Email: monique.debruyne1@telenet.be



NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR

Nieuwe locatie: OC De Burggrave - Governansdreef 38, 9940 Evergem

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN HET KERKSCHIP VAN LUIK

Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden.

Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvangen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke maand de H. Mis voorgaan.

Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 2024 !!!!

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

2024

Zo 3 nov **15u00 H. Mis** **Allerheiligen**
Zo 1 dec 10u30 H. Mis

Martina: ☎ 0476 31 46 07

Brigitte, Sandy, Louis

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts

PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kunnen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna.

Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67

MET HOOP OP ZEGEN

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen

**Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking
(en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67**

INFORMATIE

REDACTIERAAD

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt ☎ 0475 28 84 67

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef
Haven 25A, 2030 Antwerpen ☎ 03 568 63 73

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge ☎ 050 67 31 29

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbetal, Sijstraat 15/102, 2170 Merksem
☎ 0475 77 29 25 - 03 289 71 04

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be

SCHIPPERSCHOLEN

- Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103 03 219 59 30
- C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy 085 27 37 21
- Andenne, Rue de l'Hôpital 3 085 71 04 40
- Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek 02 734 19 05
- Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50
- GO Internaat, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem 09 216 44 94
- GO Einstein(Basis), Hofblikstraat 21, 9940 Evergem 09 216 44 95
- KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen 03 570 97 30
- Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten 03 658 45 15
- Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem 03 353 61 89
- Antoing, Rue Philipart 8 069 25 33 00

Ligplaats kleuterklas

- De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen 03 541 45 72