

NIEUWSBRIEF

JAARGANG 2 - EDITIE 9 - OKTOBER 2020

IN TIJDEN VAN CORONA ...

Brief van de Belgische bisschoppen bij Allerheiligen en Allerzielen 2020

Goede vrienden

De kaart van ons land kleurt opnieuw donkerrood zowel in Brussel, Wallonië als Vlaanderen. De dagelijkse cijfers van besmettingen met het COVID-19 virus, van opnames in een ziekenhuis, van patiënten op Intensive Care en van overlijdens blijven stijgen. Dat is een bijzonder gevaarlijke situatie. Het baart grote zorgen voor onze samenleving in de komende maanden, met de winter voor de deur. De voorbije dagen hebben zowel het nationaal Overlegcomité, als de regeringen van Brussel, Wallonië en Vlaanderen bijkomende maatregelen uitgevaardigd; extra maatregelen zullen wellicht nog volgen. We kunnen de strijd tegen het coronavirus enkel samen winnen. Wij roepen alle christelijke gemeenschappen en christengelovigen op om loyaal mee te werken met de verantwoordelijke overheden en om de afgekondigde maatregelen nauwkeurig te onderhouden. Deze burgerzin hebben we nu meer dan nodig.

Niemand is bij voorbaat immuun voor het virus. In elke straat of buurt kunnen mensen besmet raken, ongeacht hun leeftijd of sociale achtergrond. Allen zijn we medeverantwoordelijk voor elkaar. Niemand is overbodig in de zorg voor wie nu te lijden hebben. Wat kunnen we doen? Aandacht hebben voor wie in onze buurt getroffen zijn door het virus, door de maatschappelijk gevolgen ervan of door de impact van de noodzakelijke maatregelen. Contact opnemen met bejaarden, alleenstaanden of mensen met een beperking die er alleen voor staan. Een aanbod doen voor burenhulp. Ieder kan daartoe persoonlijk het initiatief nemen. Parochies kunnen daarvoor samenwerken met verenigingen of netwerken van vrijwilligers. Een klein gebaar kan een groot verschil maken!

Steeds luider klinkt de roep om vrijwillige medewerkers in bepaalde diensten of sectoren die het bijzonder moeilijk hebben. Tijdelijk werklozen kunnen een tijdelijke job vinden in sterk getroffen sectoren. Dat geldt allereerst voor de medische sector. Artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen (zowel in ziekenhuizen, WZC als in de thuiszorg) staan onder steeds grotere druk. Sinds maart hebben ze amper kunnen recupereren. Hun aantal wordt te klein voor het toenemende aantal patiënten. Waar mogelijk kunnen vrijwilligers helpen om hun rangen tijdelijk te versterken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor scholen waar leerkrachten uitvallen of begeleiders voor het onthaal van kinderen. Of voor sociale diensten waar medewerkers uitvallen voor huishoudhulp bij gezinnen of personen in een moeilijke situatie. Wie een talent heeft, kan het nu best inzetten.



IN DIT NUMMER

WOORDJE	1 - 2
OVERLIJDENS	3
AGENDA KERKSCHIP	4
AGENDA	5
KRIS KRAS	6
NIEUWS	
ANTWERPEN	7 - 8
GENT EN BRUGGE	9 - 10
LUIK EN EISDEN	11
INFORMATIE	12



Paul Renders,
minderbroeder ofm
Aalmoezenier
Rijn- & Binnenvaart
Antwerpen

Vele ondernemingen worden door de noodzakelijke maatregelen diep getroffen, van grote bedrijven tot kleine zelfstandige zaken. Maatschappelijk kunnen ze hun rol niet vervullen en financieel lijden ze zware verliezen. De ondersteuningsmaatregelen van de overheid zijn welgekomen, maar kunnen het verlies niet goedmaken. Sommigen worden radeloos of wanhopig. Ze vrezen de deuren te moeten sluiten of zien een faillissement op zich afkomen. Wij vragen onze gemeenschappen en alle gelovigen om deze personen op de beste manier te ondersteunen, om solidair met hen te zijn en hun kansen voor de toekomst open te houden. De zorg voor het mentaal welzijn van wie door de crisis worden getroffen, is een collectieve verantwoordelijkheid.

Binnen enkele dagen is het Allerheiligen en Allerzielen. De tijd om onze geliefde doden te herdenken met een foto, een kaarsje, een bloem of een gebed. Sinds maart hebben we van de meeste overledenen slechts vluchtig afscheid kunnen nemen, met een beperkte liturgische viering en weinig aanwezigen. Een bezoek aan het kerkhof, bij het graf of de urne, kan dat tekort enigszins goed maken. Door de verscherpte maatregelen zullen met Allerheiligen geen kerkdiensten met een grote gemeenschap kunnen doorgaan. Bij voorbaat danken we parochies die tijdens de komende novemberdagen families in rouw een passend teken van verbondenheid bezorgen. Personen of families die hun overledenen willen gedenken en voor hen bidden, kunnen ze ondersteunen met een symbool, een ritueel of een gebedstekst. Dat kan ook gebeuren in openlucht of bij het kerkhof. De overledenen blijven geborgen in onze liefde en die van God.

In de komende dagen zullen regeringen en beleidsverantwoordelijken bijkomende of specifieke regels uitvaardigen voor deze of gene sector van het maatschappelijke leven. Deze regels kunnen en zullen niet steeds in elkaar passen, als ging het om een eenvoudige puzzel. De ongelijkzijdige ontwikkeling van het virus in diverse regio's of sectoren, alsook de complexiteit van de medische strijd waarin we zitten, laten geen eenvoudige rechtlijnigheid toe. Over elke maatregel is vergelijking of discussie mogelijk. Toch willen wij alle christelijke gemeenschappen en christengelovigen oproepen om met verantwoordelijkheidszin deze vuistregel te hanteren: ga steeds voor het veiligste cijfer en voor de veiligste maatregel! Op korte termijn is dat de moeilijkste weg, op lange termijn de zekerste.

Tenslotte, als christenen geloven wij in de kracht van het gebed. Juist in tijd van nood richten wij ons gebed tot God, van wie alle leven en liefde komt. Wij bidden dat zijn zegenende hand ons mag behoeden voor onheil en gevaar. Wij bidden dat zijn nabijheid ons mag behoeden voor moedeloosheid of verdeeldheid. Wij vragen alle gelovigen om persoonlijk, in het gezin of in hun leefgroep te blijven bidden dat deze crisis spoedig mag keren. Aan alle parochies en christelijke gemeenschappen vragen we om gebedstijden en gebedsvormen te blijven aanbieden die berekend zijn op een veilig aantal gelovigen in de kerk. Dat vraagt ongetwijfeld enige creativiteit en soepelheid. De kerk moet er staan voor al wie haar nodig heeft.

De bisschoppen van België danken hun medewerkers voor alle inspanningen en initiatieven om mensen in deze moeilijke tijd nabij te zijn en te ondersteunen. Veel gewone pastorale activiteiten kunnen niet langer doorgaan, toch niet zoals we het gewoon waren. Dat kan pijn doen. Toch mag het ons niet verlammen. Integendeel, juist in deze onzekere tijden vraagt de Heer dat we blijven getuigen van solidariteit en vertrouwen. Het feest van Allerheiligen herinnert ons eraan dat wij geroepen zijn om 'allen heiligen' te worden. Om te leven uit Gods leven. Sinds de eerste tijden van de Kerk hebben christenen beproevingen en tegenslagen ervaren. Ze richtten hun ogen op Jezus. Ze ontdekten dat het kruis lijkt op het anker dat bij stormweer stabiliteit verleent aan een schip en onder de opvarenden de hoop versterkt op een veilige aankomst. Vaak verbeeldden zij het kruis onder de vorm van een anker, juist om te laten zien dat elke beproeving ook hoop en toekomst in zich draagt. Of zoals de Schrift het zegt: de hoop is 'het veilige en vaste anker voor onze ziel' (Heb 6, 19). Onze hoop is gegrond in Christus, het anker van ons leven.

De bisschoppen van België
Allerheiligen en Allerzielen 2020

OVERLIJDENS

Alfons Pauwels, echtgenoot van Rosie Schuchardt. Oud-varende van het m/s Philomena, lid van de Kon. Schippersgilde St. Jozef, hij werd geboren te Antwerpen op 20 mrt 1923 en overleed te Merksem in het AZ Jan Palfijn op 4 oktober 2020. Zijn neven en nichten, achterneven en achternichten. De afscheidsplichtigheid had plaats in de kerk van O. L. Vrouw van Smarten te Merksem gevolgd door de begraafing in het urnenbos op de begraafplaats aldaar. Uitvaartzorg L. Van Kuyk n.v. Nieuwdreef 210, 2170 Merksem. Online condoleren: www.l-vankuyk.be

Annemieke van Hazendonk. Zij werd geboren te Culemborg op 13 april 1957 en overleed te St. Michielsgestel op 6 oktober 2020. Annemieke is Junitleidster geweest op het Sint Nicolaas internaat te Nijmegen. Piet van Eijndhoven, Bram van Eijndhoven en Charlotte Lubbes, de families Van Hazendonk, Zehenpfenning en Van Eijndhoven. Het afscheid had in verband met de corona-omstandigheden in besloten kring plaats. Rouwadres: Bram van Eijndhoven, Hinthamerstraat 157, 5211 MK 's-Hertogenbosch.

Ivan Demunter, echtgenoot van Marita De Koninck. Varende van het m/s Diablo, hij werd geboren te Merksem op 26 september 1974 en overleed te Wilrijk op 23 oktober 2020. Zijn kinderen zijn Yentl en Simon, Amber, Boris. Zoon en Schoonzoon van Eddy en Vera Demunter-Polfliet, (+) Diana van Leemput, Augustin en Renata De Koninck-Riffaux. Omwille van de huidige Covid-19 maatregelen moeten wij afscheid nemen van Ivan in beperkte kring, de begraafing had plaats op de begraafplaats van Rugeveld te Deurne. Condoleren: Arenbergstraat 10^E, 2000 Antwerpen, online condoleren: www.condoleances.be/ivandemunter



MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN

DATUM MISSEN

1/nov 10u30 Allerheiligen (MAX 40 PERSONEN)

2/nov 19u00 Allerzielen

8/nov 10u30 Mariette Hierman vw Albert Janssens
15e jgt. André Vandamme

15/nov

22/nov

29/nov

6/dec

13/dec

GEEN MIS WEGENS CORONA MAATRGELEN

20/dec

25/dec 00u00 Middernachtmis (in afwachting)

Monique Beerens en overleden familieleden Beerens en Van
Sommeren vw. Henk en Ria

27/dec

Herdenkings mis pater Machar en overleden familie

Herdenkingsmis met familie te Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245
is uitgesteld naar een latere datum.



AGENDA

<u>DATUM</u>	<u>UUR</u>	<u>ACTIVITEIT</u>	<u>LOCATIE</u>

**GEEN ACTIVITEITEN DOOR
MAATREGELEN CORONAVIRUS**

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD....

Twintig jaar nadat een groep leerlingen is afgestudeerd organiseren ze een reünie. De directeur van hun vroegere school is ook aanwezig. Tijdens een gesprek met Fons, een van zijn oud-leerlingen, vraagt hij of die getrouwd is. “Jazeker, en ik heb negen kinderen”, antwoordt Fons niet zonder enige trots. “Negen? Ach ja, ik herinner me dat je vroeger op school ook nooit oplette”, zucht de directeur.

Pietersen heeft een liftster meegenomen. Op een eenzame parkeerplaats stopt hij de wagen en legt zijn arm om het meisje. “Is het hier niet prachtig?”, zwijmelt hij. “Die wonderbaarlijke rust, het geurende dennengroen, het ruisen der bladen, het is net als in een oerwoud.” “Ja”, zegt het meisje, “er zit zelfs een aap naast me.”

“Waarom zeg je vaderland, maar moedertaal?”, vraagt de onderwijzeres aan Tom. “Omdat vaders niks te vertellen hebben, juf”, antwoordt hij.

Een man met een flinke bierbuik staat voor een kleuterschooltje te wachten. De school gaat uit en de kinderen verdwijnen één voor één, maar de man blijft stug staan. De kleuterjuf vraagt: “Verwacht u nog een kindje, meneer?” De man kijkt haar verbaasd aan, klopt op zijn buik en zegt: “Nee, dat is van het drinken...”

“Vertel eens”, vraagt de onderwijzer, “welke bergen in Europa worden het meest bezocht?” “Herbergen, meneer!”, antwoordt Koen.

Tante Mien heeft een bezoek gebracht aan haar zuster en haar gezin. Als ze afscheid neemt, vraagt ze aan de kleine Frits: “Wil jij me even naar de tramhalte brengen?” “Nee”, antwoordt Fritsje. “Ik kan nu niet weg. Als jij de deur uit bent snijdt mama de taart aan.”

Twee oude vrienden ontmoeten elkaar in de stad. De ene is erg dik, de andere is bijzonder mager. Zegt de dikke: “Als ik jou zie, denk ik bijna dat er een hongersnood is uitgebroken.” Waarop de magere antwoordt: “Ja, en als ik jou zie denk ik dat jij er de schuld van bent.”

Uitspraak

- Ik heb besloten om niet meer te gaan werken wanneer ik iets gedronken heb, of als ik er geen zin in heb en tijdens de zomer past het gewoonweg niet. Er zijn immers al genoeg mensen op het werk.

Karel: Ik heb gehoord dat je failliet bent gegaan? Ik beklaag je ten zeerste.

Emiel: O, maar daar is geen reden toe, beklaag liever de schuldeisers.



GEEN ACTIVITEITEN DOOR MAATREGELEN CORONAVIRUS





Het Gouden Anker

Momenteel kamers en flats beschikbaar !

Wanneer alleen thuis wonen een te grote zorg wordt, biedt Het Gouden Anker u graag een nieuwe thuishaven.

Het Gouden Anker is lid van vzw Amate en beschikt over 90 individuele rusthuiskamers en 23 assistentiewoningen



Het Gouden Anker is gelegen op 't Eilandje te Antwerpen, vlak naast het Kempisch Dok en op wandelafstand van het MAS en de Schelde.

Onze private aangelegde tuin is als het ware een oase van rust midden in de stad.

Het Gouden Anker biedt haar bewoners een waaier aan faciliteiten :

- ◆ Dagelijkse verzorging
- ◆ Variatie aan animatieactiviteiten
- ◆ Kinesitherapie
- ◆ Kapper & pedicure
- ◆ Pastorale diensten
- ◆ Sociale dienst
- ◆ Eigen keuken met vers bereide maaltijden, ook mogelijk voor familie en bezoek
- ◆ Dieetvoeding mogelijk op doktersvoorschrift
- ◆ Private tuin met rechtstreekse toegang
- ◆ Cafetaria



Onze dagprijzen :

Rusthuiskamer : € 64,04 / dag

Assistentiewoning

- Standaardflat : € 49,01 / dag

- Hoekflat : € 54,82 / dag

Graag meer info of komt u graag een kijkje nemen ? Wees welkom !

 03/202 88 30

 info.goudenanker@amate.be

Graag op afspraak – Mondmasker verplicht – Registratie verplicht

DE PATERS KAPUCIJNEN VERLATEN NA MEER DAN VIER EEUWEN BRUGGE (Einde)

Kapucijnen verlaten Brugge

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Dit volkse gezegde naar het Bijbelboek 'Spreuken' wordt ten volle realiteit voor de minderbroeders kapucijnen van de Boeveriestraat. Zij zijn meer dan 400 jaar heel actief geweest in Brugge en omgeving. We denken niet alleen aan het klooster in de Boeveriestraat maar ook aan het voormalige klooster in de Clarastraat met de schippersschool en aan het Centrum Ryckvelde. Steeds mochten zij ervaren hoezeer de Bruggelingen hen genegen waren. En de kapucijnen zelf stonden altijd ten dienste van de bevolking: zij voelden zich thuis te midden van Ode Brugse bevolking.

Gezien het slinkend aantal medebroeders was het al enige tijd duidelijk dat hun aanwezigheid niet langer gehandhaafd kon worden. Uiteindelijk viel de beslissing om Brugge te verlaten. Klooster en kerk zullen verkocht worden. Wel zullen de kapucijnen de Franciscuszaal naast de kerk behouden voor eigen initiatieven en initiatieven met hen verbonden.

Op zondag 1 november gaan Adri, Boni en Klaas, de laatste drie kapucijnen die in Brugge verbleven, voor de laatste keer voor in de zondagsviering van 10 uur. Daarna zal er geen dienst meer zijn in de kerk, noch op zondag, noch door de week. Boni en Klaas verhuizen naar Herentals waar hun oudere medebroeders hen van harte welkom zullen heten.

Hun vertrek betekent niet dat de franciscaanse spiritualiteit nu in Brugge uitdooft. Sinds kort is er een Tau-beweging gestart die het spirituele erfgoed van Franciscus van Assisi in Brugge en West-Vlaanderen opnieuw wil uitdragen en promoten. En ook het bloeiende Fiorettikoor blijft verder zingen en een boodschap uitdragen.

Zo eindigt voor Brugge een tijdperk van paters in een bruine pij, zo kondigt zich een nieuw elan van de franciscaanse geest aan in 'Brugge, die scone'. Met de groet van Franciscus nemen de laatste drie kapucijnen in naam van alle medebroeders die ooit in Brugge hebben gewoond, afscheid: 'Vrede en alle goeds'.

Deze tekst zal verschijnen in het parochieblad Kerk en Leven van Brugge, 28 oktober 2020.

Het nieuwe adres van Boni en Klaas is:

Minderbroeders Kapucijnen,

Kapucijnenstraat 9, 2200 HERENTALS

014-222 821



AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent

Di 24 nov	19u00	Kaart en teerlingspel
Di 1 dec	18u00	Verzorgde kaas en wijnavond
	20u30	Dansgelegenheid

Voor verdere informatie:

Monique Debruyne - Daes Hilaire

Aan de Ratte 2

9041 Oostakker

Tel: 09 344 06 77

GSM M: 0499 11 57 15

GSM H: 0495 79 91 17

Email: monique.debruyne1@telenet.be

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN HET KERKSCHIP VAN LUIK

Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden.

Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvangen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke maand de H. Mis voorgaan.

Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 2020 !!!!

Zo 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen
Zo 6 dec 10u30 H. Mis

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Martina, Jean: ☎ 0476 31 46 07

Brigitte, Sandy, Louis

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts

PS. Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kunnen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna.

Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67.

MET HOOP OP ZEGEN

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen

P.S. 1

Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking (en anderen) als hij zou kunnen helpen

Tel. 0475 28 84 67

P.S. 2

Zuster Emmanuelle vroeger schippersschool van Namen, is definitief terug in zusterklooster in Namen, zij was missionaris in Nicaragua

INFORMATIE

REDACTIERAAD

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt ☎ 0475 28 84 67

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef
Haven 25A, 2030 Antwerpen ☎ 03 568 63 73

P. Silveer Vermeulen, Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals ☎ 0472 94 82 94

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge ☎ 050 67 31 29

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbetal, Sijssstraat 15/4, 2170 Merksem ☎ 03 289 71 04

SCHIPPERSCHOLEN

- Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103 03 219 59 30
- C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy 085 27 37 21
- Andenne, Rue de l'Hôpital 3 085 71 04 40
- Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek 02 734 19 05
- Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50
- Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem 09 216 44 95
- Gemeenschapschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem 09 253 89 02
- KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen 03 570 97 30
- Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten 03 658 45 15
- Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem 03 353 61 89
- Antoing, Rue Philipart 8 069 25 33 00

Ligplaats kleuterklas

- De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen 03 541 45 72