

4 oktober: Over Sint-Franciscus en zuster dood.

Stel je voor: op een dag laat je alles achter, je sociale positie, al je bezittingen, zelfs de kleren die je draagt en je begint een nieuw leven, een leven in armoede, ondergeschikt aan iedereen. Dat is precies wat Franciscus van Assisi deed.

Franciscus zet zich onvermoeibaar in voor de vrede van Christus. Hij schrijft er brieven over aan machthebbers. In 1219 reist hij naar Egypte waar hij de islamitische leider sultan Melek al Kamil een boodschap van vrede brengt te midden van het strijdgewoel van de kruistochten. Dat wordt dit jaar speciaal wereldwijd herdacht. Zijn 'respectvolle' omgang met andere godsdiensten inspireert nog steeds. Door zijn regelmatige tussenkomsten bij zware conflicten beroepen verschillende

vredebewegingen zich op hem.

Franciscus van Assisi heeft het *zonnelied*, of zoals het in de oudste teksten heet: *Loflied van de schepselen* geschreven tegen



het einde van zijn leven. Hij was al een hele tijd ziek, nagenoeg blind, hij wist dat het einde nabij was. Zijn leven was een poging om het Evangelie zo radicaal mogelijk te volgen.

Maar voor hemzelf was het uitgelopen op zware lichamelijke ellende.

Hij begint met een aanroeping van de Allerhoogste. Als tegenklank staat aan het einde: Hem, de Heer, moeten wij danken en dienen met grote nederigheid.



In dit nummer:

WOORDJE	1
DOPEN	2
OVERLIJDENS	3-4
KRIS - KRAS	5
AGENDA KERKSCHIP	6
AGENDA	7
NIEUWS ANTWERPEN	8
NIEUWS GENT EN BRUGGE	9-10
NIEUWS LUIK EN EISDEN	11
INFORMATIE	12

Franciscus heeft aan het Zonnelied later nog twee strofen toegevoegd. De laatste gaat uitdrukkelijk over de dood. Dat is als het ware de proef op de som. Alles komt van God, tot en met de dood. Vergeten we niet: dit zijn de woorden van iemand die weet dat hij stervende is. In deze strofe verwelkomt hij zijn eigen dood. Hij verwelkomt de dood, maar niet enkel als een onontwijkbaar lot. Hij bezingt *zuster dood* evengoed als de grootsheid en schoonheid van de schepping die hij tevoren heeft beschreven. Wij zijn in leven en sterven in Gods hand.

Sterven is het laatste teruggeven wat ons op het einde nog rest. Zonder spijt, zonder angst, maar zelfs in dankbaarheid: zuster dood. Wellicht kan dat alleen wanneer we stilaan tot het besef zijn doorgedrongen dat alles een manifestatie is van een liefdevolle God. Daarom is het Zonnelied een gedicht vol overweldigende vreugde

Paul Renders, minderbroeder ofm
Aalmoezenier Rijn- & Binnenvaart Antwerpen



DOPEN

Ruiz De Vos, zoontje van Kevin en Lobke Van Avermaet werd geboren te Lokeren op 10 mei 2019 en gedoopt aan boord van het kerkschip op 24 augustus 2019. De peter en meter zijn Niki Van Avermaet en Patricia Delporte. Adres: Haasdonksesteenweg 2, 9140 Temse.

Viktor Verofft, zoontje van Danny en Vanessa De Kimpe werd geboren te Bornem op 03 juli 2019 en gedoopt aan boord van het kerkschip op 31 augustus 2019. De meters zijn Esmeralda Vandevooort en Marissa De Kimpe. Adres: Meirstraat 34 D, 2890 Oppuurs.

Jack De Brauwer, zoontje van Kris en Karen Rosquin werd geboren te Merksem op 08 september 2017 en gedoopt aan boord van het kerkschip op 07 september 2019. De peter en meter zijn Ralf De Brauwer en Margriet Rosquin. Adres: Moeshofstraat 24, 2170 Merksem



OVERLIJDENS

Kamiel Jacobs, weduwnaar van Anna Cleerbout. Oud-varende van het m/s Jacie, lid van de Kon. Schippersgilde St. Jozef, hij werd geboren te Niel op 16 juni 1920 en overleed te Merksem in het AZ Jan Palfijn te Merksem op 30 augustus 2019. Zijn kinderen zijn Yvo (+) en Louissette Vermeulen-Jacobs, Leon en Bertha Vingerhoets-



Manand, Frank en Carola Jacobs-Geirmaert. Zijn kleinen achterkleinkinderen. Zijn broer, schoonzus, neven en nichten. De afscheidsplichtigheid had plaats op het Kerk-schip St. Jozef te Antwerpen gevolgd door de urnebegra-ving op de begraafplaats te Merksem. [Online condoleren: www.l-vankuyk.be](http://www.l-vankuyk.be)

Olfana Degrauwe. Oud-varende van het m/s Bonne-Mère en Henjea, lid van Okra St. Eligius, zij werd geboren te Bousbecque (F) op 26 november 1929 en overleed in het ziekenhuis Stuivenberg te Antwerpen op 2 september 2019. Haar nicht Alphonsine Degrauwe, haar achterneef. De uitvaart had plaats in de kerk van St. Eligius te Hoboken gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op de Westerbegraafplaats van Gent. Rouwadres: Fam. Degrauwe, p/a Antwerps Uitvaartcentrum, te Boelaarlei 100, 2140 Borgerhout. Online condoleren: www.uitvaartcentrum.be

Françoise Gilson, weduwe van François Van Laken.



Oud-varende van het m/s Louis, zij werd geboren te Epernay (F) op 6 juli 1940 en overleed te Edegem op 21 september 2019. Haar kinderen zijn Michel en Karina Baston-Van Laken. Haar zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten. De uitvaart had plaats in de parochiekerk van O. L. V.

Onbevlekt Ontvangen te Kontich gevolgd door de asver-spreiding op de stooiweide van de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Fam. Françoise Gilson, p.a. Uitvaartverzor-ging Bob Timmermans, Mechelsesteenweg 78, 2550 Kontich. Online Condoleren: www.bobtimmermans.be

Bertha Vandenberghe, weduwe van Albert Ysebaert.



Oud-varende van het m/s Joanna. Zij werd geboren op 26 mei 1934 en overleed op 26 september 2019. Haar kinderen zijn Alphonse en Sonia De Koninck-Vandenberghe, Luc en Sabrina Dedrie-Ysebaert. Haar klein- en achterkleinkinderen. Haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten,

achterneven en achternichten. Het afscheid had plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten te Merksem gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Houtdok-Zuidkaai 47, 2000 Antwerpen. Online condoleren: www.condoleances.be/berthavandenberghe

Esmeralda De Hertog, echtgenote van Walter Poppe.



Ere-directeur van Citerna SA, Voorzitter van de Schippersjeugdclub Scheepsboys & - Girls, Vrolijke duizendpoot, zij werd geboren te Genk op 22 juni 1963 en overleed te Wuustwezel op 24 september 2019. Haar kinderen zijn Marva en Christophe, Kathy en Kevin, Evy en Bart. Haar kleinkinderen, haar metekinderen. Haar ouders en schoonouders Freddy (+) en Rosita, Christiane en Jos, Louis (+) en Josiane (+). Haar broers, zus, schoonbroers en schoonzussen, haar neven en nichten. De afscheidsplichtigheid had plaats in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Smarten te Merksem. De urne van Esmeralda wordt later in alle intimiteit aan de Schelde toevertrouwd. Online condoleren:

www.l-vankuyk.be

Virginie de Munter, weduwe van Camille Verschueren.



Oud-varende van het m/s Rena en Cavirena, zij werd geboren te Antwerpen op 6 februari 1926 en overleed in het WZC St. Vincentius te Zaffelare op 20 september 2019. Haar kinderen zijn Régnier en Helena Verschueren-Verstrepen, Lieven en Nadia Van Audenaerde-Verschueren. Haar klein- en achterkleinkinderen. De afscheidsplichtigheid had plaats in de aula van het crematorium Westlede te Lochristi, gevolgd door de

het crematorium Westlede te Lochristi, gevolgd door de

bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Gentbrugge. Rouwadres: Uitvaart De Ridder, t.a.v. de familie Virginie de Munter, Koning Albertlaan 20, 9080 Lochristi. Online condoleren:

www.begrafenissenderidder.be

Irma Struyf, weduwe van Joseph De Petter. Oud-



varende van het m/s Jide, zij werd geboren te Antwerpen op 4 november 1926 en overleed te Brugge op 30 augustus 2019. Haar kinderen zijn Daniël en Sonia De Petter-Callebaut, Etienne (+) De Petter, Lutgarde Van Hecke en Frank Nassel. Haar kleinen achterkleinkinderen. De uitvaart-

plechtigheid had plaats in de Aula van het Uitvaartcentrum Bleyaert, Moerkerkse Steenweg 77 te St. Kruis, gevolgd door de uitstrooiing van de asurne op de begraafplaats van St. Kruis. Rouwadres: Sas 2/boot, 9506 Grimminge. Online condoleren:

<https://www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten>

Louis Sommer, echtgenoot van Simone Hectors. Hij werd geboren te Antwerpen op 15 februari 1930 en overleed in het ZNA Joostens te Zoersel op 26 september 2019. Zijn zoon Jan Sommer. Zijn broer, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten. De uitvaart had plaats in de kerk van St. Cordula te Schoten gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Fam. Sommer-Hectors, Vuurkruisenlaan 14, 2900 Schoten. Online condoleren: www.daemsbegrafenissen.be

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD....

De godsdienstleraar vroeg bij wie er “s middags gebeden werd. Niemand stak de vinger op. Hij vroeg verder:

- Spreekt jullie vader voor het middageten dan niet over God?

- Jawel, zegt Anneke.

- En wat zegt hij dan?

- Lieve God! Hedwige, wat heb je nu weer klaargemaakt!

De pastoor was verontwaardigd over het feit dat zijn parochianen toch zo weinig genereus waren. Daarom besloot hij er in zijn eerstvolgende preek de nadruk op te leggen dat de rijken meer aan de armen moesten geven.

- En, wat denk je, vroeg de koster bij het verlaten van de kerk, is uw gebed verhoord?

-Ongeveer voor de helft, antwoordde de pastoor, de armen zijn bereid te aanvaarden.

- Mijn vrouw en ik zijn nu al bijna dertig jaar getrouwd, maar als ik thuiskom, verwelkomt zij mij nog altijd met een zoen!

- Ja, ja, hmm, ik ken die... alcoholproef.

- Waarom heb jij geen scheurkalender in huis?

De Schot: - O, die koop ik pas in de lente. Dan zijn ze goedkoper.

Zin uit een brief gericht aan een verzekeringsmaatschappij:

- Toen ik thuiskwam, reed ik per ongeluk op de oprit van mijn buurman en ramde daarbij een boom die daar op mijn oprit niet staat.

De ex-minister van Verkeer zei destijds:

- Een van de redenen waarom er nu meer en meer verkeersongelukken plaatsgrijpen, is dat de paarden vroeger verstandiger waren dan sommige huidige bestuurders van paardenkrachten.

Een vertegenwoordiger die steeds meer opzag tegen luchtreizen, ging op een dag naar een statisticus.

- Kunt u mij zeggen, begon hij, hoe groot de kans is dat ik aan boord van een vliegtuig stap waarin iemand een bom heeft verborgen?

- Zeker, antwoordde de man, de kans dat u aan boord van een vliegtuig stapt waarin een bom zit, is één op een miljoen.

- Dat valt nog mee, zei de vertegenwoordiger, maar ik weet niet of die kans voor mij wel klein genoeg is. Ik reis erg veel.

-Als u werkelijk helemaal veilig wilt zijn, antwoordde de statisticus, dan moet u zelf een bom bij u dragen. De kans dat u in een toestel met twee bommen terechtkomt, is één op een miljard

Interessante vraag

- Kijk daar eens, daar loopt advocaat Modest met zijn drie dochters!

- Hmm, hoeveel mensen zou hij per jaar moeten uitkleden om die drie aan te kleden?

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN

Eucharistie Kerschip te Antwerpen om 10u.30

06 okt

13 okt

Henri Coene, levensgezel van Gisele Mertens, vanwege de Kon. Schippersgilde

20 okt

4de jaargetijde Eliane Cloostermans vw. Echtgenoot en kinderen

Marie José Withofs, echtg. Alfons de Bock

27 okt

Astrid Heintjes

Aucter Van den Bosche

01 nov 10u30

Allerheiligen

02 nov 19u00

Allerzielen

03 nov

Mariette Heirman vw Albert Janssens, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

10 nov

Jaargetijde Andre Vandamme

17 nov

Marie José Withofs, echtg. Alfons de Bock

24 nov

01 dec

08 dec

15 dec

22 dec

Marie José Withofs, echtg. Alfons de Bock

25 dec

Middernachtmis om 00u.00 opgeluisterd door Ons Koor

Monique Beerens en overleden familieleden Beerens en Van Sommeren, vw. Henk en Ria.

AGENDA

DATUM	UUR	ACTIVITEIT	LOCATIE
Za 05/10/19	10u00 - 15u00	Hobbyclub Ribiva	Angeleke
Ma 07/10/19		Bezoek aan "Blindengeleidehonden" te Koksijde	Schippersgilde
Wo 09/10/19	13u30	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
Zo 13/10/19	12u00	Mossel-feest "Lourdesvrienden"	Kerkschip
Za 19-20/10/19		2 daagse Parijs (volzet)	Reisvrienden
Wo 23/10/19	13u30	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
Za 26/10/19		Jaarfeest Scheepsboys & Girls	
Do 31/10/19	10u00	Eucharistie voor overledenen Gouden Anker	Gouden Anker
Za 02/11/19	10u00 - 15u00	Hobbyclub Ribiva	Angeleke
Wo 06/11/19	13u30	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
Zo 17/11/19	12u00	Animatiefeest met lunch door Schippersgilde St Jozef	Kerkschip
Wo 20/11/19	13u30	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
Za 24/11/19	14u00 - 20u00	Kerstmarkt Don Bosco Wijnegem	Don Bosco
Do 28/11/19	10u00	Eucharistie	Gouden Anker
Za 30/11/19	14u00	St Niklaasfeest 3de leeftijd	De Schroef
Za 01/12/19	14u00	St Niklaasfeest	De Schroef
Wo 04/12/19	13u30	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
Za 07/12/19	10u00 - 15u00	Hobbyclub Ribiva	Angeleke
Za 14/12/19	15u00	Feest 80 jarige	Kerkschip
Zo 15/12/19	12u00	Kerstmarkt	Kerkschip
Wo 18/12/19	13u30	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca

Koninklijke Schippersgilde St. Jozef

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem Tel.: 03/231 93 26



Maandag 7 oktober 2019

In de voormiddag maken we kennis met de “Opleiding Blindengeleidehonden” te Koksijde. In de namiddag brengen we een bezoek aan de Struisvogelboerderij te Tielt.

07,30 uur vertrek met de autocar aan de halte Carrefour te Schoten, Bredabaan 967 (grote parking achterkant Inno, Piz-za Hut). Voor de leden 65 € - voor niet leden 70 €. Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 27 september 2019: Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 en/of Jenny Lobbestal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27

MOSSELFEST LOURDESVRIENDEN

Op **zondag 13 oktober 2019** vieren de Lourdesvrienden Schippers feest aan boord van het Kerkschip te Antwerpen.

10,30 uur Plechtige Eucharistieviering in de grote kapel.

“Ons Koor” van het Kerkschip zorgt voor de muzikale omlijsting.

Na de H. Mis aperitief en daarna groot mosselstijn met frieten.

Voor diegenen die geen mosselen lusten is er een halve warme kip met groentjes voorzien.

Vanaf 15 uur dansgelegenheid om onze calorieën kwijt te geraken. Rond 17 uur is er nog koffie met taart.

De prijs voor de ganse dag bedraagt: 45 €

U kunt inschrijven bij Roger en Thérèse Van der Auwera-Vervliet

Tel. 03/231.93.26 – GSM Roger 0477/62.55.74 – GSM Thérèse 0479/59.69.37

De verschuldigde bijdrage kan betaald worden via overschrijving op de Bankrekening BE91 9794 3238 4676 van de Lourdesvrienden met vermelding “Mosselstijn Lourdesvrienden”.

U bent pas ingeschreven na betaling.

GERENOVEERDE SCHEEPSBOEG ONTHULD VOOR PLEIN H. KERST TE GENT

Op het plein voor de Heilig Kerstkerk aan de Sleepstraat is de gerenoveerde scheepsboeg Rihera zaterdagmiddag onthuld door schepen Annelies Storms (sp.a) en een delegatie van Gentse binnenschippers. Het schip werd in 1952 in opdracht van Richard Wijnakker gebouwd bij de nv Scheepswerven van Langerbrugge uit Gent. De naam Rihera is afgeleid van de eerste letters van de voornamen van de eigenaar Richard, zijn echtgenote Helena en hun zoon Raoul. Al exact 25 jaar symboliseert het monument de verbintenis van de wijk met het schippersvolk. Recent kreeg de scheepsboeg een grondige opknapbeurt en nu schittert ze terug in al haar glorie aan de kerk. “De inplanting aan de schipperskerk versterkt de symboliek. In deze kerk zijn heel wat binnenschippers in het huwelijksbootje gestapt”, zegt binnenschipper Hilaire Daes.



© Yannick De Spiegeleir - De gerenoveerde scheepsboeg werd deze namiddag onthuld aan de Sleepstraat.



© Yannick De Spiegeleir - Schipper Hilaire Daes, Kathleen Wijnakker en schepen Storms bij de gerenoveerde scheepsboeg.

AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP -

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent

Di 29 okt	19u00	Kaart en teerlingspel
Di 26 nov	19u00	Kaart en teerlingspel
Di 3 dec	18u00	Verzorgde kaas en wijnavond
	20u30	Dansgelegenheid

Voor verdere informatie:

Monique Debruyne - Daes Hilaire

Aan de Ratte 2

9041 Oostakker

Tel: 09 344 06 77

GSM M 0499 11 57 15

GSM H 0495 79 91 17

Email: monique.debruyne1@telenet.be

REUNIE SCHIPPERSCHOOL BRUG-

Op 5 oktober 2019 wordt er een reünie georganiseerd voor de oud-leerlingen van de schippersschool van Brugge. Indien U erbij wil zijn, graag een privé-bericht op Facebook of een e-mail naar:

motorschip.rubicon@gmail.com.

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN HET KERKSCHIP VAN

Doordat het kerkschip in Luik door vandalen vernield is, kunnen er spijtig genoeg geen H. Missen, alsook geen activiteiten plaatsvinden.

We hebben dan een met de Pater gepraat, en nu gaat de Pater (zolang het de gezondheid van de Pater toelaat) hier in de kapel van Eisden 1 maal per maand de H. Mis komen doen. Maar in de winter bij slecht weer (vriezen of sneeuw) gaan de geplande datums **NIET** door.

Zo 6 okt	10u30	H. Mis	
Vr 1 nov	15u00	H. Mis	Allerheiligen
Zo 1 dec	10u30	H. Mis	

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Martina, Jean ☎ 0476 31 46 07

Brigitte, Sandy, Louis

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts

PS. Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kunnen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna. Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: ☎ 0475 28 84 67.

MET HOOP OP ZEGEN

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen

INFORMATIE

REDACTIERAAD

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt ☎ 0475 28 84 67

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Haven 25A, 2030 Antwerpen ☎ 03 568 63 73

P. Silveer Vermeulen, Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals ☎ 0472 94 82 94

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge ☎ 050 67 31 29

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijstraat 15/4, 2170 Merksem ☎ 03 289 71 04

SCHIPPERSCHOLEN

- Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103 03 219 59 30
- C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy 085 27 37 21
- Andenne, Rue de l'Hôpital 3 085 71 04 40
- Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek 02 734 19 05
- Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50
- Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem 09 216 44 95
- Gemeenschapschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem 09 253 89 02
- KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen 03 570 97 30
- Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten 03 658 45 15
- Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem 03 353 61 89
- Antoing, Rue Philipart 8 069 25 33 00

Ligplaats kleuterklas

- De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen 03 541 45 72