

NIEUWSBRIEF

JAARGANG 3 - EDITIE 7 - SEPTEMBER 2021



**Sprokkels uit het dagboek van op de
CAMINO A COMPOSTELA.(deel 2)**



Deze zomer zal er, omwille van *corona*, van buitenlandse reizen niet veel komen. Dan haal ik maar wat herinneringen op ...

Daarna komt er een Brusselse vrouw toe die tweetalig is. Ze is vergezeld van een Franse dame. Er volgt een lang gesprek. De les van de Camino is voor haar vooral: *“Je hebt eigenlijk niet veel nodig.... kijk naar de vogels en de bloemen in het veld”*. Ze zijn in de wolken van een Vlaamse minderbroeder te hebben ontmoet, die ook Frans wil spreken.

Een Andalusische vrouw uit Malaga doet me een wit mediterrane zomerpetje cadeau met opschrift: *“Andalucía”*. 's Morgens al heel vroeg wordt op mijn deur geklopt: drie twintigers, Poolse seminaristen, vragen me of ik de Mis wil opdragen. Als ik hun antwoord dat ik geen Pools ken, maar dat het in het Engels kan, zeggen ze: *“In het Latijn”* a.u.b. Ik heb dan zo mijn eerste, volledige Mis in het Latijn gedaan.

Een groepje van vijf Noord Amerikaanse bisschoppen komt voorbij. Je ziet dat ze helemaal niet gewoon zijn te stappen ... Dan komt er een lang gesprek met een jonge, Zuid Amerikaanse broeder van Tibériade.

In de namiddag komt er een jonge Nederlander uit Breda die elke dag meer dan 40 km doet. Je moet sterk zijn om, helemaal alleen, dagelijks al die kilometers te stappen. De meeste pelgrims zeggen dat ze *“hun hoofd willen leeg stappen”*. Koppels die op punt staan te scheiden vinden elkaar weer. Elke dag gemeente biechten van soms heel jonge mensen, zoals die jongen uit Toulouse. Prachtige getuigenissen!

Ondertussen heeft mijn gardiaan me ook drie avonden naar Castilië (Villafranca del Bierzo) gestuurd om er een triduüm te preken voor de zusters Concepcionistas en hun gelovige gemeenschap. Elke dag dan weer twee uur autostrade ...

Begravenissen en herdenkingsmissen horen er ook bij. En natuurlijk de pelgrimsmissen in O Cebreiro of in La Faba die ik in verschillende talen mag doen. Ook nog een paar patroonsfeesten, hoog in de bergen, met lange pro-



IN DIT NUMMER

WOORDJE	1 - 2
OVERLIJDENS	3 - 5
MISSEN KERKSCHIP	6
DOPEN	7
VIERGESLACHT	7
AGENDA	8
INFO	9
UIT DE OUDE DOOS	10 - 11
KRIS KRAS	12
NIEUWS	
ANTWERPEN	13
ANTW. - GENT EN BRUGGE	14
LUIK EN EISDEN	15
INFORMATIE	16



Paul Renders,
minderbroeder ofm
Aalmoezenier
Rijn- & Binnenvaart
Antwerpen

cessies. Gelukkig had ik vijf doedelzakspelers ter begeleiding ... En dan nog wat weekendmissen in de kleine bergdorpjes.

En Vlamingen op de Camino? Jawel, onder hen een diaken met een groep uit Antwerpen, een Limburger die de Camino doet voor het goede doel: "Kom op tegen kanker". Een oud-collega van de universiteit die een groep gidst, is blij verwonderd als hij mijn naam hoort ... Na veertig jaar hadden we elkaar niet meer herkend ...! Dan ontmoet ik weer een nicht van een buur uit Herselt . 's Anderendaags een oud- student van Leuven ... Je komt ze er allemaal tegen. Elke dag heeft zo zijn verrassingen.

Mijn Galicische gardiaan vraagt me om een conferentie te gaan geven over Chili in El Herbón voor missiedag. Ik concelebreer er met onze gepensioneerde kardinaal van Sevilla , ook minderbroeder uit deze streek. En dan gauw een week naar ons klooster in Santiago de Compostela om er onze herberg voor pelgrims te runnen, want de gardiaan is op vakantie. Daar is weer een gemoedelijk confrater, de aartsbisschop van Tanger. Interessante gesprekken. Het zijn allemaal "Galiciërs". Nu versta ik waarom wijlen generaal Franco en ook onze Generaal allemaal uit Galicië komen ... ! A propos, ik ben naar de begrafenis van de vader (90 jaar) van onze Pater Generaal kunnen gaan in zijn klein dorpje.

Ondertussen is ook een uitstekende Italiaanse confrater, student in Assisi, en een Poolse confrater voor een maand komen helpen. En die waren welkom, want onze Spaanse broeders profiteerden ervan om even op vakantie te gaan ... en lieten ons maar begaan.

Het laatste weekend in O Cebreiro was hectisch: groots feest op zaterdag van Santa María La Real en zondag het feest van het Eucharistisch Mirakel. Zaterdag tien Missen en zondag nog eens tien: de kerk steeds nokvol. En dan waren de Missen om 13u nog in open lucht in een enorme esplanade, voorgegaan door de Provinciaal en de Vicaris.

Het werd een geweldige ervaring op de Camino de Compostela. Spijtig dat er daar slechts vanaf mei tot en met september kan gewerkt worden. Daarna volgt een heel koude periode met meters sneeuw en is Padornelo afgesloten van de bewoonde wereld ... Er zou nog veel meer kunnen gebeuren met een Internationale fraterniteit. De apostel Jacobus moge ons verlichten!

Tot zover de mooie, zomerse herinneringen van weleer ...

Paul Renders ofm., aalmoezenier Antwerpen



OVERLIJDENS



Jeanne Verertbruggen, weduwe van Edmond Duhoux, oud-varende. Zij is geboren te Antwerpen op 13 november 1928 en overleden te Merksem (ZNA Jan Palfijn) op 18 juni 2021. Haar kinderen en kleinkinderen, Alfons en Teresa Duhoux, Andrew, Steven en Katie. Haar neven en nichten Arnold Paap, kinderen en kleindochters. De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in het rouwcentrum L. Van Kuyk te Merksem, Laarsebaan 111, op dinsdag 29 juni 2021, om 11u00 uur. Samenkomst aldaar vanaf 10u45. De urne van Jeanne zal nadien een mooie plek krijgen binnen familiekring.



Phillipe 'Frans' Claes, echtgenoot van Irma Adriaensens, oud-varende van m/s Josee. Hij is geboren te Lier op 10 april 1929 en overleden te Herentals op 4 juli 2021. Zijn kinderen Louis †Claes, Alfons en Josée Ravache – Claes. Bompa van Kevin en Marlene Ravache – Ryckebusch. Grootbompa van Bavo en Alex. U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Frans op zaterdag 17 juli 2021 om 14u00 in Aula Van den Broeck, Hannekenshoek 39 te Herentals. Later zullen we in intieme familiekring zijn asverstrooien op een voor hem bijzonder plaats.



De Wilde Adolf, weduwnaar van Augusta Segers, oud-varende van m/s Louisiana. Hij is geboren te Boom op 3 november 1936 en overleden te Antwerpen op 13 juni 2021. Zijn kinderen en kleinkinderen, zijn neven en nichten, de families De Wilde, Segers en aanverwanten. De afscheidsplechtigheid en aansluitende asverspreiding vonden, omwille van de beperkende coronamaatregelen, plaats in alle intimiteit.

Cyriel Van Gelderen, echtgenoot van Edith Missiaen, oud-varende van m/s Celi-na. Hij is geboren op 17 mei 1934 en overleden op 1 juli 2021. Er wordt in beperkte kring afscheid genomen.



Edmond 'Mon' Van Damme, weduwnaar van José Van Dessel, oud-varende van m/s Jade en Emeraude 5. Geboren te Merksem op 8 juli 1930 en overleden te Antwerpen op 13 juli 2021. Rudi en Rosina Van Everbroeck - Van Damme, Tim en Sarah Cuypers - Van Laer, Bart en Indica Cuypers - Van der Gucht, Felix en Benjamin, Dirk en Nadine Marquenie - Van Damme, Jochen en Joyce Smolders - Cornet, Flo en Thor, Lander en Sam Verrezen - Cornet, Dimitry Marquenie en Jordi Maris, Timothy Marquenie en Janna Franquet, *zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen*. De afscheidsplechtigheid en aansluitende teraardebestelling vinden, omwille van de beperkende coronamaatregelen, plaats in alle intimiteit.



Juliette Boots, weduwe van Leonard De Vos, oud-varende. Geboren te Antwerpen op 8 juni 1929 en overleden te Brasschaat (WZC Vesalius) op 9 augustus 2021. Haar kinderen, Elliane De Vos en Patrick Van Den Bosch. Haar klein- en achterkleinkinderen, Kenneth Desmet en Dimitrina Nikolova. Shanna Van Den Bosch en Angelo Adriaenssens, Emily-Rose, Leo-Jax. Mara Van Den Bosch, Jaimy, Mason. Kyra Van Den Bosch en Danny Visser, Alexis. U

wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartliturgie bij te wonen op donderdag 19 augustus om 11 uur in de Heilig Hartkerk, Schotensesteenweg - Deurne. Aansluitend vindt de asverstrooiing plaats op de begraafplaats van Deurne, Ruggeveld.



Fons Stevens, echtgenoot van Martha Carron, oud-varende m/s Frank & Galaxy. Zijn kinderen, Frank en Wanuza Stevens - Felipe, Ivo en Erika Stevens - Kiss, Karel en Jessy Stevens - Van Hemelrijk. Zijn klein- en achterkleinkinderen, Nick en Kirsten Stevens - Verberckmoes, Amelie, Lotta. Jens en Wendy Van Schouwbroeck - Stevens, Lore, ♡. Niels Stevens, Brenda Stevens, Anissa Stevens, Elisa Stevens. De afscheidsplechtigheid zal, gezien huidige

coronamaat-regelen, in intieme kring plaatshebben op zaterdag 31 juli 2021 om 11 uur in het Uitvaart-centrum Schilde, Turnhoutsebaan 492, 2970 Schilde. Zijn urne zal een mooie plaats krijgen in zijn vertrouwde omgeving.



Jeanne Hellemans, echtgenote van Joseph Courtois, oud-varende van m/s Mantaro. Geboren te Antwerpen op 28 september 1928 en overleden te Oostakker op 17 augustus 2021. Moeder van Edouard en Marie-Christine Courtois – Moreel, Armand en Hilda Courtois - Van Hecke. Oma en grootoma van Filip en Vanessa Hanssens - Courtois, Finn en Caitlin, Jerry Courtois †, Kenny en Sarah Courtois - Declercq, Gust en Basiel. De uitvaartplechtigheid, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Oostakker, zal plaats vinden in beperkte kring, volgens de huidige omstandigheden mbt Covid19.



Jean Huysmans, oud-varende. Geboren te Antwerpen op 27 december 1949 en overleden te Antwerpen op 19 augustus 2021. Zijn dochters, Nancy Huysmans, Sheila Huysmans. Zijn kleinzonen, Fouaze en Ugo. Zijn broer en schoonzus, Willy en Angèle Huysmans – De Koninck. Zijn neven en nichten, Erwin Huysmans en Nathalie Huysmans – Wasteels, kinderen en kleinzoon. Moeder van zijn dochters, Terry Westerlinck. De afscheidsplechtigheid,

waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in het rouwcentrum L. Van Kuyk te Merksem, Laarsebaan 111, op maandag 30 augustus 2021 om 10u00. De tewaterlating van zijn urne op de Schelde, zal in intieme kring gebeuren.



Josephine Van Stappen, echtgenote van Jaak Jacobs, oud-varende van m/s Eddy-Aimé. Geboren te Willebroek op 6 juli 1930 en overleden in Merksem (ZNA Jan Palfijn) op 19 augustus 2021. Aimé en Marina Jacobs - Tanghe, Jacques en Danielle Jacobs - Scheerlinck, Manon, Thibaut. Kris en Brigitte Verdoodt - Jacobs, Jarne, Rowan, Simon. Eddy Jacobs en Rosemie De Meyer, Jimmy en Nadia Jacobs - Gader, Vic. Davy Jacobs †. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. De afscheidsplechtigheid, waarop u

vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de kerk van het Heilig Sacrament te Merksem op vrijdag 27 augustus 2021, om 11:00 uur. De urnebegraving heeft aansluitend plaats op de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.



Paulette Mistiaen, weduwe van Louis Van Spitael, oud-varende van m/s Ulrich. Geboren te Moulle (FR) op 13 januari 1925 en overleden te Oostakker (WZC St.-Elisabeth) op 30 augustus 2021. Walter en Ludwina Rinckhout - Van Spitael, Ludwig en Sonia Van Spitael – Joliet, Ulrich en Rhoda Van Spitael – Meyers, haar kinderen. Bart en Yannick Van Spitael – Boussem, Caro, haar kleinkinderen en achterkleindochter. De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats vinden in de parochiekerk Heilig Kerst, Sleepstraat te Gent op vrijdag 3 september 2021 om

10u30. Aansluitend volgt in intieme kring de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Gentbrugge.



MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN

DATUM MISSEN

5/sep

12/sep

19/sep Jeanne Verertbruggen, weduwe van Edmond Duhoux
MonVan Damme, weduwnaar van José Van Dessel
vanwege de Kon. Schippersgilde

26/sep

3/okt Juliette Boots, weduwe van Leonard De Vos
Josephine Van Stappen, echtgenote van Jaak Jacobs
vanwege de Kon. Schippersgilde

10/okt

17/okt

24/okt

31/okt

1/nov

2/nov

7/nov

14/nov

21/nov

28/nov

VANAF 20 JUNI IS DE GELAGZAAL TERUG OPEN

VOOR EN NA DE MIS

VORMSELVIERING 2021

Deze is gepland op 11 september om 10u op het Kerschip.

EERSTE COMMUNIE 2021

Deze is gepland op 2 oktober om 10u30 in de kerk van Wijnegem.

DOPEN

NOAH DEWITTE, zoontje van Sasha Dewitte en Kelly De Bock werd geboren te Wilrijk op 25 november 2020 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 11 juli 2021. De meter en peter zijn Viviane De Meyere en Ronald De Witte. Adres: Zandgroefweg 1 2960 Brecht. m/s Grace de Dieu I.



JULIE LAUTER, dochtertje van Carl Lauter en Jessica Rifaut werd geboren te Antwerpen en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 1 augustus 2021. De meter en peter zijn Jacintha Riffaut en Kris Lauter. Adres: Hugo Van Craenhovestraat,2 2100 Antwerpen. m/s Sonia.

THIBEAU KWICK, zoontje van Lorenzo Kwick en Megane Cleerbaut werd geboren te Brasschaat op 11 januari 2021 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 14 augustus 2021. De meter en peter zijn Kimberly Braeckmans en Bjorn De Backer. Adres: Ankerrui 42/9 2000 Antwerpen. m/s Merenzo.

ELEANOR BEECKMANS, dochtertje van Jeremy Beeckmans en Shari Simons werd geboren te Malle op 19 juni 2019 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 15 augustus 2021. De meter en peter zijn Nikita Beeckmans en Stan Antonissen. Adres: Krommelei 58, 2110 Wijnegem. m/s Galypsos.

ELOÏSE BEECKMANS, dochtertje van Jeremy Beeckmans en Shari Simons werd geboren te Malle op 23 april 2021 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 15 augustus 2021. De peters zijn Olivier Van Enderdert en Angelo Beeckmans. Adres: Krommelei 58, 2110 Wijnegem. m/s Galypsos.

ELLIE BIER, dochtertje van Yannick Bier en Kirsten Huysmans werd geboren te Merksem op 16 februari 2021 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 22 augustus 2021. De peters zijn Shenandoah Bier en Kenny Huysmans. Adres: Rue la Vaulx, 47/7 4960 Malmedy. m/s Kiya.

2x VIERGESLACHT

Bij de familie Gyselinck - Sleeuwaert

Edwina Sleeuwaert

Edwina Sleeuwaert

Diana Gyselinck

Diana Gyselinck

An Vandermeirsche

Mike Vandermeirsche

Isa Hendrix

Rachel Curtarelli



AGENDA

DATUM	UUR	ACTIVITEIT	LOCATIE
1/09/21	14u00	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
4/09/21	10u00 - 15u00	Hobbyclub Ribiva	Angeleke
15/09/21	14u00	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
19/09/21	12u30	Namiddag Schippersgilde	Dennenhof
29/09/21	14u00	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
2/10/21	10u00 - 15u00	Hobbyclub Ribiva	Angeleke
13/10/21	14u00	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
20/10/21		Show Haaltert - Schippersgilde	
27/10/21	14u00	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
6/11/21	10u00 - 15u00	Hobbyclub Ribiva	Angeleke
10/11/21	14u00	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
24/11/21	14u00	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
4/12/21	10u00 - 15u00	Hobbyclub Ribiva	Angeleke
8/12/21	14u00	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca
18-21/12/21		Kerstcruise (VOLZET) Reisvrienden	
22/12/21	14u00	Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"	Vyca

Herdenkingsmis pater Machar en overleden familie

Herdenkingsmis met familie te Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245 is uitgesteld naar een latere datum.





Het Gouden Anker

Momenteel kamers en flats beschikbaar !

Wanneer alleen thuis wonen een te grote zorg wordt, biedt Het Gouden Anker u graag een nieuwe thuishaven.

Het Gouden Anker is lid van vzw Amate en beschikt over 90 individuele rusthuiskamers en 23 assistentiewoningen



Het Gouden Anker is gelegen op 't Eilandje te Antwerpen, vlak naast het Kempisch Dok en op wandelafstand van het MAS en de Schelde.

Onze private aangelegde tuin is als het ware een oase van rust midden in de stad.

Het Gouden Anker biedt haar bewoners een waaier aan faciliteiten :

- ◆ Dagelijkse verzorging
- ◆ Variatie aan animatieactiviteiten
- ◆ Kinesitherapie
- ◆ Kapper & pedicure
- ◆ Pastorale diensten
- ◆ Sociale dienst
- ◆ Eigen keuken met vers bereide maaltijden, ook mogelijk voor familie en bezoek
- ◆ Dieetvoeding mogelijk op doktersvoorschrift
- ◆ Private tuin met rechtstreekse toegang
- ◆ Cafetaria



Onze dagprijzen :

Rusthuiskamer : € 64,04 / dag

Assistentiewoning

- Standaardflat : € 49,01 / dag

- Hoekflat : € 54,82 / dag

Graag meer info of komt u graag een kijkje nemen ? Wees welkom !



03/202 88 30



info.goudenanker@amate.be

Graag op afspraak – Mondmasker verplicht – Registratie verplicht

leper voorjaar 2011

We lagen daar in de vlaanders te lossen en de mens die bij ons in het ruim stond was nen heel vriendelijke. Hij was uit de streek van Ardoorie en zijn naam was Danny .

Ons moe had hem een tas koffie gegeven en gevraagd of dat ver af was van dat groot kerkhof en al die bezienswaardigheden van den eerste wereldoorlog. "Ge gaat het met ene dag nie allemaal gezien hebben mevrouwetje."

Ons moe had er lang over geklapt en gesproken, maar er van komen is iets anders. En daarbij als ge alles alleen moet gaan zoeken, dat is een ander paar mouwen.

We geraakte vrijdag niet meer leeg en zijn het weekend rustig blijven liggen .

Maar na de middag kwam die mens terug, "als jullie het graag hebben kan ik jullie wel eens meenemen tot daar, in de weekend hebben wij toch niets op het programma en mijn vrouw zou graag een keer een schip van dichtbij bekijken..." Dat moest ge nu geen twee keer zeggen hé. Ons moe en ook onze va die stonden bij manier van spreken dan al in hun startblokken.

"Das ok, morgen komen jullie tot hier, wij rijden, ge laat ons het voornaamste zien en zondag komt ge met uw vrouw naar hier aan boord en ik zorg voor eten. Wat denkt ge???" Ons moe die smeedde het ijzer terwijl het heet was.

Die mens bekeek haar eens, vroeg ondertiteling van het Antwerps en als hij het gesnapt had belde hij naar huis en het was in orde.

Zaterdag kwamen de mensen naar boord, ze wilde met hun eigen auto rijden en ik ging ook mee. Al weet ik met moeite iets van die oorlog, hier in de streek leeft en draait nog alles er rond.

Ze hebben ons mee genomen naar Passendale en het Tine Cot kerhof, ik moet zeggen we zijn er allemaal stil van geworden... heel stil zelfs. Niet te geloven, dag en nacht worden de namen van alle duizenden gesneuvelde en vermisten afgeroepen. De doodse stilte op het kerkhof, de verzorgde allemaal dezelfde witte zerken... ieder heeft een plantje of een bloemetje. Het wordt onderhouden tot en met. Al die namen op de muren er komt geen eind aan. Op de onbekende graven staat "Only known by God"

Ons moe heeft dan getrakteerd voor die mensen met een pannekoek en dan zijn we door gereden naar leper. Die menenpoort, awel dat is prachtig, we hebben eerst over die wal gelopen met op het einde nog een klein kerkhofje, de zon die ging langzaam onder en zette alles in een gouden gloed, het ging gewoon door merg en been. En weer al die namen, zo ver ge zien kunt en geloof me die poort is heel hoog en groot. Zowel langs de binnen als langs de buitenkant namen.

We zijn dan in de stad het Engels kerkje gaan bezoeken, en hier ook weer namen, namen, allemaal jonge mensen gevallen voor onze vrijheid.

Daarna te samen een friet gaan steken en dan tegen 20 u naar de Menenpoort terug voor the Last post.

Geen geluk als voor rare mensen, er was een Canadese en een Engelse afvaardiging die bloemen kwamen neerleggen.

We stonden goed, eerste rij, ze kwamen heel dicht bij ons voorbij, de soldaten, allemaal op de millimeter in rijen, dan de pipe en drumband met de doedelzakken... dat klinkt daar onder, ik kreeg er zelfs kippenvel van en ons moe, grote teut klein hartje, de tranen rolde over haar kaken, en zelfs onze va hield het ook niet droog.

Toen de vrijwillige brandweer die de last post speelde... ge kon een speld horen vallen.

De bloemen werden neergelegd, kransen met die rode "ploppy's" klaprozen, omdat het het enige was dat er toen groeide op al die velden en het ook symbool staat, rood voor het bloed en het zwarte hartje als symbool voor de rouw.

Dan kwam nog het "Te velde" ik ken dat alleen als "rotte patatten" maar daar kwam het zelfs niet in me op er de spot mee te drijven.

Ge kon zien dat de Engelsen en de Canadezen werkelijk tot in het diepste van hun ziel geraakt werden.... Wij ook trouwens.

We zijn in stilte naar boord gereden, hebben hartelijk afscheid genomen en tot morgen gezegd .

's Anderen daags hebben wij voor gids gespeeld en hebben die mensen ons schuit van binnen en van buiten laten zien en we zijn met hun zelfs een stukke gaan varen. De achterboot lag toch in het water en den buitenboord motor was er rap opgezet.

Zo hebben we elkaar betaald met gesloten beurzen en zo was iedereen tevreden.

Wij hebben toch maar geluk dat we overal komen, alles kunnen zien en nu hebben we het mailadres van die mensen en staan we in contact. Als het past gaan ze eens tot hier komen en kunnen wij hun rondleiden in die grote voor hun totaal onbekende haven. Ze kunnen gerust aan boord blijven slapen, hebben ze dat ook eens beleefd. Wij gaan dan wel naar huis.

Ik heb hier nu op mijn kamer naast mijn pc zo een kruisje hangen,

"In remembrance" staat erop met zo een rood bloemeke erop. Heb ik stiekem gekocht in dat kleine winkeltje aan de Menenpoort.

Dat is mijn souvenir.. uw nog in gedachten verzonken " Reporterke."

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD....

Lachen met de ambtenaren,

hoe durven ze?

01. NIETS DOEN.

Een ambtenaar staat voor het raam van zijn kantoor.

Een collega komt binnen en gaat naast hem aan het raam staan.

Ze kijken samen naar de plantsoenarbeiders.

Zegt de eerste ambtenaar: "Die lui doen nu al zeker drie uur helemaal niets!"

02. SLECHT EXCUUS.

Een ambtenaar komt 's morgens te laat op z'n werk.

Hij zegt tegen z'n chef: "Ik heb me overslapen, mijnheer".

Waarop de chef antwoordt: "Verrek, slaap je dan thuis ook nog?"

03. DUTJE.

Een ambtenaar zit koffie te drinken.

De kantine-juffrouw vraagt hem: "Wilt u nog een tweede kopje?"

"Nee, dank u wel, anders kan ik vanmiddag niet slapen!"

04. WERKEN.

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt een journalist aan de minister:

"Hoeveel ambtenaren werken hier nu eigenlijk?"

Zegt de minister: "Iets meer dan de helft..."

05. SLIMME KAT.

In het Ministerie zitten muizen in het archief.

De "Raad van Beheer" komt samen en er wordt besloten een kat aan te werven.

Na enkele maanden is de toestand fel verbeterd.

Een paar jaartjes later wordt er weer geklaagd over muizen in het archief.

Maar zegt de directeur, hoe kan dat nu, wij hebben toch een kat aangeworven?

Zegt een medewerker: "Ja maar die kat is nu vast benoemd!"

06. INSEKTEN.

Een man komt binnen in het bureau van een ambtenaar en bemerkt dat daar een insectenprobleem heerst.

"Wat zitten hier veel vliegen" zegt de man.

"Ik weet het" zegt de ambtenaar "27..."

07. DE SNELSTE.

Er zitten 3 jongens op een schoolplein.

Zegt de eerste: "Ik heb de snelste vader van de wereld."

"Hoezo?" vragen de andere twee.

"Nou mijn vader is F-16 piloot."

Waarop nummer 2 antwoordt:

"Dan is mijn vader sneller want die is astronaut."

Reageert nummer 3:

"Dan is mijn vader sneller,

die is ambtenaar, hij werkt van 9 tot 5 maar is om 3 uur al thuis."

08. ALI.

Er komt een man bij de balie van de belastingdienst.

"Ik zou graag Ali willen spreken."

De medewerker van de belastingdienst zegt: "Ali, welke Ali?"

Waarop de man zegt: "Ali Baba wil ik spreken en snel!"

De medewerker van de belastingdienst antwoordt korzelig: "Hier werkt geen Ali Baba!"

De man antwoordt: "Dan wil ik graag een van de andere veertig rovers spreken!"

Koninklijke Schippersgilde St. Jozef

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem

Tel.: 03/231 93 26



Zondag 19 september 2021

We gaan proberen een aangename namiddag te organiseren in zaal Dennenhof, Bredabaan 940 te Brasschaat.

Om 10u30 H. Mis op het Kerkschip

Om 12u30 gaan de deuren open, gevolgd door een aperitief en heerlijke lunch.

Prijs voor de leden 50 € - voor niet leden 55 €.

Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 10 september 2021:

Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08

Jenny Lobbetal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 of via e-mail: schippersgilde49@gmail.com.

Deelname aan de activiteit is op eigen verantwoordelijkheid.

Het bestuur is niet aansprakelijk.

Woensdag 20 oktober 2021

Muziekshow te Haaltert, Hof ten Eede.

Prachtige optreden van de volgende artiesten:

Dirk Bouters en Vanessa Chinitor, Micha Marah en Jules, de zotste aap van Vlaanderen (Mister Boullart).

Om 10u15 vertrek met de autocar aan de halte Carrefour te Schoten, Bredabaan 967.

Om 12u00 feestmaal

Om 14u30 optreden van de artiesten

's Avonds worden we verwend met frikadellen met kriekjes en brood.

Prijs voor de leden 57 € - voor niet leden 62 €.

Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 8 oktober 2021.

Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08

Jenny Lobbetal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 of via e-mail: schippersgilde49@gmail.com

Deelname aan de activiteit is op eigen verantwoordelijkheid.

Het bestuur is niet aansprakelijk.

KERSTFEEST 80-JARIGE KERSCHIP

Aan iedereen jong van geest en die 80 jaren of meer op zijn teller heeft staan .
We weten allemaal dat "corona" een grote spelbreker is, niets is nog normaal.
Maar we willen graag terug naar onze oude gewoontes, gezellig samenzijn om iets te vieren.

Daarom deze oproep: We zouden jullie terug graag verwelkomen op het Kerkschip om Kerstmis te vieren.

Als alles in goede zin blijft evolueren dan zou het kunnen doorgaan op 12 december 2021.

We zijn sinds december 2019 toch heel wat van onze mensen verloren, hetzij corona of gewoon omdat de tijd van gaan, gekomen was.

Daarom ook deze oproep aan de jonge 80-jarigen.

We zouden graag weten wie er nog geïnteresseerd is in deze bijeenkomst????
Laat eens iets weten, op gsm Diane: 0475 75 19 77 of bij de Kon. Schippersgilde.
Vele lieve groetjes van ons Jules en Diane Gyselinck-Verveynne en onze helpers.

AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent

Beste vrienden en vriendinnen,

Na zo lange tijd mogen wij terug bijeen komen.

Door de omstandigheden, het is zeer moeilijke voor een etentje , te organiseren.

Om 22 u. moeten café en restaurants dicht.

Er is een kleine verandering.

Onze eerste bijeenkomst van dit jaar, kaarten en teerling gaat door .

Op dinsdag 29 juni van 14u. tot 18u.

Op dinsdag 7 december om 13u. kaas diner, dansen als we mogen.

Of anders kaart en teerlingen.

Inschrijven ten laatste 25 november voor de leden.

In afwachting jullie terug te zien

Onze beste groeten,

Monique en Hilaire

Voor verdere informatie:

Monique Debruyne - Daes Hilaire

Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker

Tel: 09 344 06 77 - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17

Email: monique.debruyne1@telenet.be

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN HET KERKSCHIP VAN LUIK

Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvangen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke maand de H. Mis voorgaan. Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 2021 !!!!

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Zo 4 jul	10u30 H. Mis	
Zo 1 aug	10u30 H. Mis	
Zo 5 sept	10u30 H. Mis	
Zo 3 okt	10u30 H. Mis	
Ma 1 nov	15u00 H. Mis	Allerheiligen
Zo 5 dec	10u30 H. Mis	

Martina: ☎ 0476 31 46 07

Brigitte, Sandy, Louis

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts

PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kunnen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna.

Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67

MET HOOP OP ZEGEN

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen

Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking (en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67

INFORMATIE

REDACTIERAAD

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt ☎ 0475 28 84 67

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef
Haven 25A, 2030 Antwerpen ☎ 03 568 63 73

P. Silveer Vermeulen, Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals ☎ 0472 94 82 94

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge ☎ 050 67 31 29

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbetal, Sijssstraat 15/4, 2170 Merksem ☎ 03 289 71 04

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be

SCHIPPERSCHOLEN

- Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103 03 219 59 30
- C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy 085 27 37 21
- Andenne, Rue de l'Hôpital 3 085 71 04 40
- Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek 02 734 19 05
- Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50
- Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem 09 216 44 95
- Gemeenschapsschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem 09 253 89 02
- KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen 03 570 97 30
- Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten 03 658 45 15
- Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem 03 353 61 89
- Antoing, Rue Philipart 8 069 25 33 00

Ligplaats kleuterklas

- De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen 03 541 45 72