

ONS ROER - SCHIPPERSBODE

NIEUWSBRIEF

JAARGANG 5 - EDITIE 5 - MEI 2023

H. Antonius van Padua Feest 13 juni.

Antonius heette aanvankelijk Fernando. Hij was afkomstig uit de Portugese hoofdstad Lissabon en schijnt nog af te stammen van Godfried van Bouillon. Op 15-jarige leeftijd trad hij toe tot de kanunniken met de regel van Sint-Augustinus. Twee jaar later verhuisde hij naar de Augustijnervestiging in Coïmbra.

Toen acht jaar later een aantal enthousiaste monniken uit de nieuwe orde van Franciscus langstrokken om in Marokko door middel van prediking en naastenliefde de Moren te gaan bekeren, sloot hij zich bij hen aan. Om zijn nieuwe leven te markeren, noemde hij zich naar de vader van de woestijnmonniken: Antonius.

Zijn gaven kwamen aan het licht, toen bij een grote kerkelijke plechtigheid de feestpredikant plotseling verstek liet gaan. In verlegenheid, omdat niemand op zo'n hoge feestdag met veel bezoekers, waaronder vele hooggeplaatsten, onvoorbereid het woord wilde nemen, wees iemand gekscherend op Antonius: "We kunnen altijd nog Antonius er op af sturen..." In zijn nederigheid nam Antonius deze opmerking aan als een bevel. Hoe zenuwachtig de anderen ook probeerden uit te leggen dat het maar een grapje was geweest, hij was er niet meer van af te brengen, en hield zo'n gloedvolle predicaatie dat hij onmiddellijk door Franciscus uit preken werd gestuurd tot in de wijde omtrek, zelfs tot in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje aan toe.

Naar het schijnt was hij eens bijzonder teleurgesteld over de lauwe houding van de gelovigen te Rimini. Om hen beschaamd te doen staan, trok hij naar het strand om dan in godsnaam maar voor de vissen te preken: die zouden wel luisteren. En zo was het. Zodra hij het woord richtte tot de golven van de zee, kwamen van alle kanten vissen aanzwemmen en stelden zich in rijen voor hem op, de kleintjes helemaal vooraan in het ondiepe water, de grotere op de achterste rijen. Door met hun staart bewegingen in het water te maken, gaven ze hun instemming met Antonius' woorden te kennen.

In dezelfde geest is de legende van de ezel.



IN DIT NUMMER

WOORDJE	1 - 2
COMMUNIE'S	3
JUBILRASSEN	4
OVERLIJDENS	5 - 6
DOPEN	6
MISSEN	7
AGENDA	8
KRIS-KRAS	9
UIT DE OUDE DOOS	10
INFO	11
NIEUWS	
ANTWERPEN	12 - 13
GENT EN BRUGGE	14
LUIK EN EISDEN	15
INFORMATIE	16



Paul Renders,
minderbroeder ofm
Aalmoezenier
Rijn- & Binnenvaart
Antwerpen

Antonius leefde in de tijd dat de ketterij van de Albigenzen zich wijd had verspreid. Dezen loochenden de godheid van Christus, en geloofden ook niet in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie. Antonius koos een wel heel opmerkelijke manier om de man te overtuigen. Hij wilde wedden, dat de ezel van de ketter wel eerbied aan de hostie zou betuigen terwijl zijn meester dat niet deed! Om te beginnen kreeg het dier drie dagen geen eten meer. Daarop werd de voerbak tot de rand gevuld. Nu hield Antonius het dier de heilige hostie voor. De ezel liet zijn voerbak voor wat die was en ging onmiddellijk door de knieën om zijn eerbied te betuigen aan de heilige Hostie. Waarop de ketter zich inderdaad bekeerde...

Het leven van de H. Antonius was zo intens dat hij al op 36-jarige leeftijd stierf. Binnen een jaar na zijn dood was hij al officieel heilige verklaard: een record in de geschiedenis van Katholieke Kerk.

Hij is patroon van Padua, Lissabon, Paderborn en Hildesheim. Daarnaast van de verloren voorwerpen, van verliefden, echtelieden en huwelijkspartners; van vrouwen en kinderen; van de armen; van de reizigers; van bakkers (Antoniusbrood), en van bergbewoners. Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor een voorspoedige bevalling, tegen onvruchtbaarheid, koorts, en veeziekten; tegen schipbreuk, oorlogsellende en tegen de pest. Daarnaast geldt hij als patroon voor helpers in de nood en van de huisdieren paard en ezel (de laatste vanwege het hostiewonder). In vroeger tijden was de dinsdag bijzonder aan hem toegewijd.

Antonius van Padua is bij uitstek de patroon van de verloren voorwerpen. Een bekend rijmpje zingt: "Heilige Antonius, beste vrind; maak dat ik mijn [hier verloren voorwerp invoegen] vind."

Antonius wordt afgebeeld in bruine franciscaner pij; met lelie (maagdelijkheid) en een boek waarop het Christuskind zit. Het verhaal zegt namelijk dat hij, toen hij al ernstig verzwakt was, zich had laten overhalen om zich op het landgoed van een bevriende graaf, Tiso, te laten verzorgen. Op een avond zag Tiso door de kieren van Antonius' kamertje een zeer fel licht schijnen. Vrezend dat er brand was, gooide hij de deur open. Daar zag hij tot zijn verbijstering Antonius staan met een stralend kind op zijn arm. Van dat kind kwam het felle licht af. Toen even later alles weer gewoon was, vroeg Antonius aan zijn vriend hier nooit met iemand over te praten. Dat beloofde Tiso, maar achtte zich van die belofte ontslagen na Antonius' dood.



Heerlijk feest van Sint Antonius van Padua!

Paul Renders ofm, aalmoezenier te Antwerpen

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE

Werden gevormd op het kerkschip op zaterdag 29 april
om 10u30 door aalmoezenier Paul Renders

NAAM	SCHIP
Milan Visser	Mentor
Kristof Horemans	/
Finn Van Wauwe	/
Tim Peleman	Taro
Aeneas Goedgezelschap	Ostia
Bianca Zeka Bubudi	/
Leen Blommaert	Pura Vida
Syben Meersmans	Esqurude
Mathis Helsen	Aquality
Iyluna Van Laeken	/



De Eerste communie aan boord van het kerkschip
op 12 mei om 10u30 door aalmoezenier Paul Renders

NAAM	SCHIP
Liam De Roeck	Isabelle I
Wannes De Waegeneere	Vitador
Ilayna Vanwesenbeeck	
Thibe Verbraeken	Invctus
Oliver Olislagers	Cobibri



PLATINA BRUILOFT - 70 JAAR

Victor Coupé geboren 15/06/1928 en Regina Teirlinck geboren 12/03/1935.

Getrouwd op 24/april 1953 .

Nu tussen tijd twee kinderen, en vier kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen .

Ze hebben gevaren op verschillende schepen, maar de laatste hebben ze nieuw gebouwd In 1967 de N.D.d. Fourvière .

En dit schip zullen ook nog veel mensen op de scheepvaart hun kennen en herinneren.

Nu wonen ze te samen in wzc Terhovengen in Gentbrugge.

Ingestuurd door: Henri en Linda Rabaey - Coupé



BRILJANTEN BRUILOFT - 65 JAAR

Op 17 Mei 1958 zijn Gilbert en Mathilde in het huwelijksbootje gestapt in Gent ,met een feest in de Schaldis toen, nu 65 jaar later was er ook weer een feestje met de kinderen en kleinkinderen, en familie en vrienden in het Gouden Anker om hun Brilljanten Huwelijksjubileum te vieren, waar ze nu ook weeral 4 jaar verblijven, het was weer een gezellig namiddag met een accordeonist (Mario Punk) met liedjes van de oude tijd.

Vandenberghen - Willaert



OVERLIJDENS

Hedwige Van Haecke, weduwe van Willy Norullie, levensgezellin van wijlen Louis De Brauwer, oud varende. Geboren te Gent op 13 juni 1935 en overleden te Oostakker op 23 april 2023. Zij zal gemist worden door: Ronny en Dorine Norullie - De Meuleneire haar kinderen; Maxime en Ellen Bodson - Norullie, Emiel, Jérôme, César, Anthony en Ilse Verfaillie - Norullie, Charles, haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid, waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden bij de asurne, op zaterdag 29 april 2023 om 9 uur, in het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi. De bijzetting van de asurne op de begraafplaats te Lovendegem zal plaatsvinden in familiekring.



Louis Delissen, echtgenoot van Louissette De Block, oud varende. Geboren in Leut op 22 juli 1952 en thuis van ons heengegaan op 22 april 2023. Schat van Louissette De Block Pa van Sven Delissen - Daisy Fumal Jürgen Delissen - Bianca Weyten Bompa van Kevin Delissen - Bieke Mertens Kenneth Delissen - Julie Adriaenssen Mathias Delissen Ruben Delissen Ines Delissen. De afscheidsdienst heeft plaats in intieme familiekring.



Helena Segers, weduwe van Tinus Fierant, oud varende. Geboren te Antwerpen op 5 augustus 1933 en overleden te Merksem op 2 mei 2023. Helena is mama van Ronny en Gerda Ost - Fierant, Sandra Fierant, bomma van Wesley en Felicia Ost - Van den Keybus & Lucas, Kenny Jacobs en Julie Raspé, meter van Nancy Van Gaever. Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen in de aula van Hof Ter Delft, Laar 42 te Ekeren, op vrijdag 12 mei 2023, om 10.30 uur. De asverspreiding heeft aansluitend plaats op de verspreidingsweide van de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.



Louisa Fasquelle, weduwe van Alfons Hosten, oud varende van m/s Louisa. Geboren te Saint-Ghislain op 20 december 1934 en zacht van ons heengegaan te Merksem, in het wzc Melgeshof, op 10 mei 2023. Dit melden u met droefheid: William en Sabine Hosten - Bogaert, Kenny Hosten, Quinten Blommaert en Ruth Vermeulen, Jennifer Blommaert en Salim Abdulai Toloba. Johnny en Christine Hosten - Claessens, Tiffany Hosten en Stijn Hazen, Nïo en Len Hazen, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Van harte welkom om samen met ons afscheid te nemen van Louisa in aula Van Kuyk, hoek Ryenlanddreef - Laarsebaan op woensdag 17 mei 2023 om 11:00 uur. De begraafing heeft aansluitend plaats op de begraafplaats van Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.



Fons Van Stappen, echtgenoot van Viviane Rottiers, oud varende van b/s Geerit Sr.



Geboren in Ledeberg op 11 december 1939 en overleden te Merksem op 15 mei 2023. Dit melden u: zijn echtgenote Viviane Rottiers, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, Louis Van Stappen, Brigitte Van Stappen - Walter Baele, Philippe en Sandra, Katho, Tibo. Stephanie en Tom. Marc Van Stappen - Christel Vandenbusse, Noemi, Ashley en Nicholas, Dimmy, Thibeau, Noah. Patrik Van Stappen - Vanessa Nobels, Shelsey, Kiara en Glenn, Jules, Oscar, Morris. De afscheidsdienst waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in het rouwcentrum Van Staey - Leurs op zaterdag 20 mei 2023 om 11.00 uur. De as van Fons wordt op een later tijdstip te water gelaten in de Schelde van Antwerpen.



Eddy Van den Bussche, oud van m/s Nautica (ouders). Geboren te Gent op 23 september 1955 en overleden te Evergem op 03 mei 2023. Dit afscheid heeft een besloten karakter.

DOPEN

JASON BOLLANSEE, zoon van Gunther en Leslie Luiken werd geboren te Wilrijk en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 30 april 2023. De peter is Jurgen Bollansee en de meter is Lindsea Verswijfel.

JULIA CIORCINI, dochtertje van Rasvan Catalin CIORCINI en Serena Stoop werd geboren te Brasschaat en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 23 april 2023. De peter en meters zijn Robin Stoop en Juliana Claudia Pasare.

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul

DATUM UUR

4/06/2023 10u30

11/06/2023 10u30 Jaarmis Pater Machar en overleden familieleden
Vanwege de familie

18/06/2023 10u30

25/06/2023 10u30 49e verjaardag van Monique op 27 juni
Vanwege de familie en Van Sommeren

2/07/2023 10u30

9/07/2023 10u30

16/07/2023 10u30

23/07/2023 10u30

30/07/2023 10u30

2023: HERDENKINGSMIS

ter nagedachtenis van

PATER MACHAR VERHAEGHE en zijn
overleden familie



25 juni 1944

2 maart 2012(+)

Gewezen Aalmoezenier van de Arbeid & Ere-Aalmoezenier
van de Binnenschippers

Wij nodigen jullie uit om samen met ons, P. Machar en zijn
overleden familie te herdenken in de misviering van:

Zondag 11 juni 2023 om 10:30 uur

op het Kerkship St Jozef

Haven 25 Antwerpen

Wij danken allen die P. Machar een warm hart blijven toedragen.

AGENDA

DATUM	UUR	REDEN
ma 29 mei - do 1 jun 2023		SCHEEPSBOYS: 4 daagse naar Arques - St.-Omer
za 3 jun 2023	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 7 jun 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
zo 11 jun 2023	12:00 - 18:00	VADERDAG; vier Vaderdag a/b van het kerkschip
ma 19 jun - di 4 jul 2023		Zomerverlof Pablo Renders
wo 21 jun 2023	07:30 - 21:00	SCHIPPERSGILDE: Gildereis - Garnaalvissers en Veurne
	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
zo 25 juni 2023		SCHEEPSBOYS: Autozoektocht vertrek aan Kerkschip
za 1 jul - 8 jul 2023		Reisvrienden op Main - Donaucruise
za 1 jul 2023	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 5 jul 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
wo 19 jul 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
wo 2 aug 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
za 5 aug 2023	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
ma 14 aug 2023		SCHIPPERSGILDE: Blankenberge (gegevens volgen)
di 15 aug 2023		O.L.V. Hemelvaart
wo 16 aug 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
wo 30 aug 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
za 2 sep 2023	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 13 sep 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
wo 27 sep 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
za 7 okt 2023	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 11 okt 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
wo 25 okt 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
Za 28 okt 2023		SCHEEPSBOYS: Jaarfeest in Feestzaal Molenhof te Brecht

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD....

Lachen is gezond

-Mijn man is verschrikkelijk verstrooid, klaagde de vrouw van de professor. Gisteren klopte hij zijn pijp leeg in de asbak, keek naar de deur en riep: 'Binnen!'

Een pastoor en een buschauffeur komen aan in de hemel.

- Jij niet, zegt Petrus tegen de pastoor. Telkens wanneer jij preekte, vielen de mensen in slaap.

Tegen de buschauffeur zegt hij:

-Jij mag wel binnen. Telkens wanneer jij je bus bestuurde, begonnen de mensen te bidden.

Slechter

Zanger: Kom jij vanavond naar de kroeg?

Toneelspeler: Zeker, ik word in het tweede bedrijf al vermoord.

Zanger: Dan ben ik er heel wat slechter aan toe. Ik trouw in het vijfde bedrijf.

Slecht gezelschap

Mark: Waarom nodig jij de buurvrouw nooit meer uit op je koffiekraansje?

Jeanne: Och, ze verstoort de conversatie altijd. Ze zit daar maar en zegt geen woord.

Fragment uit een brief gericht aan een verzekeringsmaatschappij:

-Ik reed met mijn wagen tegen de straatverlichting, sloeg overkop en knalde tegen een boom. Daarna verloor ik de controle over het stuur.

Trouw

Henk: Maak jij veel gebruik van je telefoon.

Karel: O ja! Zo bel ik elke dag trouw naar mijn schoonmoeder. Dat bespaart haar de moeite om ons te komen bezoeken.

Wat scheelt er aan mijn auto? Vraagt een man in de garage.

-Tja, zegt de garagehouder, terwijl hij zich in het haar krabt, misschien moet ik het zo zeggen, als uw auto een paard was geweest, dan zouden we het moeten afschieten.

Onbeschaamd

-Ober, ik wacht al een uur op mijn soep.

-Ik weet het, mijnheer, als iedereen zo geduldig was, hadden wij een herenleven.

SNAP JIJ DAT NU ?

Een neger sprak tot een blanke :

Als ik in de zon lig, ben ik zwart

Als ik ziek ben, ben ik zwart

Als ik kwaad ben, ben ik zwart

Als ik het koud heb, ben ik zwart

Als ik het warm heb, ben ik zwart

Als jij in de zon ligt, ben je bruin

Als jij kwaad bent, ben je rood

Als jij misselijk bent, ben je groen

Als jij het koud hebt, ben je blauw

Als jij het benauwd hebt, ben je paars

Als jij dood bent, ben je wit

Als jouw lever niet in orde is, ben je geel

En dan noemen ze mij een kleurling, snap je dat nu ?

Wanneer alleen thuis wonen een te grote zorg wordt,
biedt **Het Gouden Anker** u graag een nieuwe thuishaven.



Het Gouden Anker is lid van vzw Amate en beschikt over 90 individuele
rusthuiskamers en 23 assistentiewoningen.



Het Gouden Anker is gelegen op
't Eilandje te Antwerpen, vlak
naast het Kempisch Dok en op
wandelaafstand van het MAS en de
Schelde.

Onze private aangelegde tuin is
als het ware een oase van rust
midden in de stad.

Het Gouden Anker biedt haar bewoners een waaier
aan faciliteiten :

- Dagelijkse verzorging
- Variatie aan animatieactiviteiten
- Paramedische zorgverlening
- Palliatieve zorgverlening & vroegtijdige
zorgplanning
- Kapper & pedicure
- Pastorale diensten
- Sociale dienst
- Eigen keuken met vers bereide maaltijden,
ook mogelijk voor familie en bezoek
- Dieetvoeding mogelijk op doktersvoorschrift
- Private tuin met rechtstreekse toegang
- Cafetaria



**Graag meer info of komt u graag
een kijkje nemen ? Wees
welkom !**

☎ 03/222 88 30

✉ info.goudenanker@amate.be

www.amate.be/het-gouden-anker-antwerpen

Koninklijke Schippersgilde St. Jozef

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem

Tel.: 03 231 93 26

BE65 9790 7428 2096 (Feestrekening)



GARNAALVISSERS

Dit jaar gaat onze gildereis door op **WOENSDAG 21 JUNI 2023** naar de paardenvisserij in Oostduinkerke.

De paardenvisserij in Oostduinkerke is het vissen op garnalen zoals dat in deze Belgische kustplaats in de gemeente Koksijde traditioneel te paard gebeurt.

De visserijmethode met trekdieren was vroeger gebruikelijk langs de gehele Vlaamse Noordzeekust, maar is in de andere plaatsen in onbruik geraakt.

7,30 uur vertrekken we met de bus aan de halte Carrefour te Schoten, Bredabaan 967

(grote parking achterkant Inno, Pizza hut).

Iedereen kan mee – leden of niet leden van de Gilde

De bijdrage per persoon bedraagt: 78 € voor de leden – 94 € voor niet leden.

Inschrijven via Louisa Van Reeth, Biartlei 99, 2950 Kapellen – tel. 03/665.04.08 of Jenny Lobbetal, Sijstraat 15/4, 2170 Merksem – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27

of via e-mail: schippersgilde49@gmail.com

De verschuldigde bijdrage kan betaald worden via overschrijving op de bankrekening

BE65 9790 7428 2096 met de vermelding “**Gildereis 21 juni 2023**” en het aantal personen.

Uw inschrijving is slechts geldig na betaling.



Scheepsboys & Girls

Zetel en secretariaat Papaverstraat 39 te 2170 Merksem

Tel.: 03 646 60 40

Jaarkalender 2023

Zo 25/06/2023 : Autozoektocht

Za 28/10/2023 : Jaarfeest in Feestzaal Molenhof te Brecht

Vr 1/12/2023 : Tiroler-avond optreden Alpenfevers in de tent a/d Schroef

Za 2/12/2023 : Schippers mosselfeest de Schroef

Zo 3/12/2023 : Sint-Niklaasfeest schipperskindjes de Schroef





47e AUTORALLY



2023

Juni

NOTE

Vertrek:
09u00

Start en Finish:
**Kerkschip
Sint-Jozef**

Inschrijven:
**Lecour & Co
(0497/86.93.32)
of dag zelf op
Kerkschip om
08u00**

MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		



Volg onze Facebookpagina voor meer informatie!

AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent

Scheepvaartgemeenschap- Gent
Parochiale Kring –H. Kerst

Activiteitenkalender 2023

Di 27/06	14u00	Kaart-en teerlingspel
Di 28/09	14u00	Kaart-en teerlingspel
Di 31/10	11u00	Verzorgde warm maaltijd enkel voor leden
Di 28/11	14u00	Kaart-en teerlingspel
Di 5/12	14u00	Koffie met Sinter-Klaaskoek Kaart-en teerlingspel

Onze beste groeten,

Monique en Hilaire

Voor verdere informatie:

Monique Debruyne - Daes Hilaire

Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker

Tel: 09 344 06 77 - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17

Email: monique.debruyne1@telenet.be

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR



Nieuwe locatie: OC De Burggrave - Governansdreef 38, 9940 Evergem

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN HET KERKSCHIP VAN LUIK

Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvangen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke maand de H. Mis voorgaan. Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 2023 !!!!

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Zo 2 jul	10u30 H. Mis	
Zo 6 aug	10u30 H. Mis	
Zo 3 sept	10u30 H. Mis	
Zo 1 okt	10u30 H. Mis	
Wo 1 nov	15u00 H. Mis	Allerheiligen
Zo 3 dec	10u30 H. Mis	

Martina: ☎ 0476 31 46 07

Brigitte, Sandy, Louis

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts

PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kunnen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna.

Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67

MET HOOP OP ZEGEN

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen

**Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking
(en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67**

INFORMATIE

REDACTIERAAD

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt ☎ 0475 28 84 67

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef
Haven 25A, 2030 Antwerpen ☎ 03 568 63 73

P. Silveer Vermeulen, Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals ☎ 0472 94 82 94

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge ☎ 050 67 31 29

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbetal, Sijssstraat 15/4, 2170 Merksem ☎ 03 289 71 04

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be

SCHIPPERSCHOLEN

- Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103 03 219 59 30
- C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy 085 27 37 21
- Andenne, Rue de l'Hôpital 3 085 71 04 40
- Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek 02 734 19 05
- Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50
- Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem 09 216 44 95
- Gemeenschapschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem 09 253 89 02
- KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen 03 570 97 30
- Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten 03 658 45 15
- Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem 03 353 61 89
- Antoing, Rue Philipart 8 069 25 33 00

Ligplaats kleuterklas

- De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen 03 541 45 72