

ONS ROER - SCHIPPERSBODE

NIEUWSBRIEF

JAARGANG 5 - EDITIE 3 - APRIL 2023

Een reflectie voor elke dag van de Goede Week 2023

Enkele bewoners van het rusthuis vroegen mij een korte, heel eenvoudige, dagelijkse bezinning van enkele lijntjes voor de Goede Week. Hier een poging. Het is de belangrijkste week van het hele jaar. Door het evangelie weten we wat Jezus Christus zowat elke dag van de Goede Week deed. En met alles wat hij deed en zei, wilde Hij ons ook iets leren.

MAANDAG (3 april 2023)

Jezus heeft geslapen in de stad Bethanië, in het huis van Lazarus, Martha en Maria, zijn beste vrienden. Halverwege de ochtend loopt hij naar Jeruzalem, dat ongeveer vier kilometer verderop ligt. Aangekomen in Jeruzalem gaat hij naar de tempel en vindt die vol kooplieden die zaken aan het doen zijn. Hij jaagt ze weg, terwijl hij vraagt om God en de dingen van God met respect te behandelen. 's Middags passeert hij de Olijfberg, waar hij enige tijd in gebed doorbracht, en keert te voet terug naar Bethanië.

Behandel je God met respect? Begin je met God te groeten bij het tabernakel als je de kerk/kapel binnengaat?

Heer, het valt niet mee altijd datgene te doen wat Gij van mij vraagt.

Maar blijft Gij Uzelf niet aan mij geven in het teken van gebroken brood?

Laat dit Brood mij sterken om zoals Jij, steeds opnieuw de wil te doen van de Vader.

DINSDAG (4 april 2023)

Jezus keert terug naar Jeruzalem. Bij het zien van de tempel voorspelt hij dat deze zal worden vernietigd. De leerlingen zijn verdrietig omdat Jezus hen vertelt dat ze hem binnen twee dagen zullen doden. Net als hij hebben christenen geleerd om altijd boven alles de wil van God de Vader te vervullen.



IN DIT NUMMER

WOORDJE	1 - 3
OVERLIJDENS	4 - 5
MISSEN	6
AGENDA	7
KRIS-KRAS	8
NIEUWS	
ANTWERPEN	9 - 12
GENT EN BRUGGE	13 - 14
LUIK EN EISDEN	15
INFORMATIE	16



Paul Renders,
minderbroeder ofm
Aalmoezenier
Rijn- & Binnenvaart
Antwerpen

*Heer, ik wil U volgen waar Gij zijt voorgedaan.
Ik wil die ene weg, de Uwe, steeds bewandelen.
Ik probeer uw leerling te zijn zonder U te verloochenen. Geef me hiertoe de kracht.*

WOENSDAG (5 april 2023)

Jezus blijft in Bethanië. Een zekere Simon nodigt de Heer uit om bij hem thuis te eten. Terwijl ze aan het eten zijn, komt een vrouw, María genaamd, het huis binnen; breekt een flesje dure parfum en giet het over de voeten van de Heer. Jezus hield van dat detail van genegenheid.

Ondertussen zoekt Judas naar de verantwoordelijken van het Joodse volk en zegt tegen hen: "*Wat geef je me als ik hem aan jullie overhandig?*" Ze beloofden hem geld.

Jezus, zou graag willen dat ook jij vandaag een beetje genegenheid voor Hem hebt, en voor de anderen, zoals Maria met dat parfum.

Heer, ik wil me laten drijven door uw Geest, uw boodschap van liefde uitdragen naar mensen die het moeilijk hebben. Ik wil een goed mens zijn. Help me hierbij. Amen.

WITTE DONDERDAG (6 april 2023)

Het laatste Avondmaal. Op donderdagochtend gaan Petrus en Johannes verder om het avondeten in Jeruzalem te bereiden. In de middag kwamen ze aan bij het Cenakel. Daar waste Jezus hun voeten één voor één. Daarna, aan tafel, geeft Hij hun zijn lichaam en bloed. Judas verliet eerder al het Cenakel. Jezus nam afscheid van zijn moeder en ging naar de Olijftuin. Daar zweette hij bloed. De leerlingen vielen in slaap. Judas kwam aan en kuste hem. Toen namen ze hem gevangen en alle apostelen vluchtten. Ze brengen hem naar het paleis van Kajafas, de hogepriester. Ze ondervragen hem de hele nacht. Houd vandaag de Heer gezelschap, die alleen is. Neem het besluit om hem nooit in de steek te laten, ook niet in de evenmensen.

Heer, vandaag gaan mijn gedachten uit naar allen die – waar ook – op zoveel wijzen anderen de voeten wassen. Laat uw kracht hen tot sterkte zijn. Amen.

GOEDE VRIJDAG (7 april 2023)

Vandaag sterft hij. Bij zonsopgang op vrijdag beoordelen ze hem. Ze besluiten hem te veroordelen en naar Pilatus te brengen. Judas, wanhopig, wist niet hoe hij terug moest om vergeving te vragen, en hij hing zichzelf op. Pilatus wast zijn handen en beveelt Jezus te kruisigen. De Joden gaven de voorkeur aan Barabas. Eerder had Pilatus hen bevolen Jezus te geselen. Later zetten ze hem een doornenkroon op en bespotten hem. Jezus loopt rond Jeruzalem met het kruis. Als hij de Calvarieberg opgaat, ontmoet hij zijn moeder. Simon helpt hem het kruis te dragen. Rond twaalf uur 's middags kruisigden ze hem. Hij gaf ons zijn moeder als onze moeder. Rond drie uur stierf hij en gaf zijn geest aan de vader. Om de dood vast te stellen, doorboorden ze hem met een speer. 's Nachts, met hulp van Jozef van Arimathea en Nicodemus, maken ze hem los en laten het lichaam in de handen van zijn moeder. Het is bijna zeven uur als ze hem in het graf begraven.

Heer, nooit hebt Gij voor uzelf geleefd. Altijd zijt Gij de Vader trouw gebleven, tot het uiterste toe. Als een goede herder hebt Gij uw leven gegeven voor al uw schapen. Ik dank U dat U ook voor mij het kruis op uw schouders hebt genomen.

Ook ik wil mij tot het uiterste inzetten om de weg te volgen die naar U leidt.

Mocht uw kruis mij daartoe tot kracht zijn. Amen.

STILLE ZATERDAG (8 april 2023)

Jezus is overleden. De hele dag vandaag rust zijn lichaam in het graf, koud en levenloos. We zijn verdrietig. De Maagd Maria is ook verdrietig, maar blij omdat ze weet dat ze weer zal opstaan. De apostelen komen naar haar toe en ze troost hen.

Maria van Magdala en de andere Maria waren daar tegenover het graf gaan zitten. *Heer, we voelen ons vandaag, op deze stille dag na Goede vrijdag: onbeholpen en verweesd. Kent U de vragen die vandaag leven in ons hart? Hebt U weet van ons zoeken naar een houvast, een uitzicht? Laat ons ervaren dat U ons ook nu niet in steek laat.*

PAASZONDAG (9 april 2023)

Zodra het daglicht wordt, gaan drie vrouwen naar het graf waar Jezus werd begraven en zien dat zijn lichaam daar niet is. Een engel vertelt hen dat hij is opgestaan. Ze rennen naar de plek waar Maria is met de apostelen en brengen hun het geweldige nieuws: Hij is opgestaan! Petrus en Johannes rennen naar het graf en zien de zwachtels op de grond. Verbijsterd geven ze het snel door aan de andere apostelen en volgelingen.

Vader, deze dag is voor mij en ons een dag van vreugde. Hij vervult mij met het licht, de liefde en de vrede die Jezus Christus mij brengt. Voor mij is Hij de Levende. In Hem zijt Gij aan het licht gekomen als een trouwe God. Nu weet ik: ik sta nooit meer alleen. Gij zijt met mij, nu en altijd. Alleluja. Amen.

Ik wens u een diepzinnige Goede Week en een heerlijk Pasen!
Paul Renders ofm, aalmoezenier te Antwerpen.



OVERLIJDENS



Jean Beeckmans, echtgenoot van Agnes Vanden Berghe. Oud varende en oud werknemer Julien Van Den Bossche. Geboren te Luik op 4 september 1936 en overleden te Gent in het AZ Maria Middela-res op 28 februari 2023. Dit melden u met diepe droefheid: Agnes Vanden Berghe zijn echtgenote. Rudy en Michèle Beeckmans - Defraigne, Philip en Elien Beeckmans - Wanzele, Morris. Kim Beeckmans en Quinten Cleymans. Eddy en Rozelien Beeckmans - Thielt, Diego en Daphny Hautekeete - Beeckmans, Kensy (†). Alessio, Robin en Mandy Vermoere - Beeckmans, Iliana, Esmee, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. U wordt vriendelijk uit-

genodigd de afscheidsplichtigheid bij te wonen in het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi, op donderdag 9 maart 2023 om 10 uur. Aansluitend volgt de as-verstrooiing op de strooiweide van het crematorium Westlede te Lochristi.



Irma Adriaensens, weduwe van Frans Claes. Oud varende van m/s Josee. Geboren te Niel op 22 juli 1930 en overleden te Pulderbos op 8 maart 2023. Irma is mam van Louis (†), Josee en Alfons Ravache. Bomma van Kevin Ravache en Marlene Ryckebusch. Grootbomma van Bavo en Alex. U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Irma op zaterdag 18 maart 2023 om 14u00 in Aula Van den Broeck, Hannekenshoek 39 te Herentals. Later zullen we in intieme familiekring haar as verstrooien op een voor haar bijzondere plaats.



De Wachter Joseph. Schipper op rust van MS Vera Cruz en MS Lianne. Oprichter Vera Cruz - Vera Pax Inland Shipping. Geboren op 25 november 1955 en overleden op 10 maart 2023. Dit melden u : Fabian en Katie De Wachter - De Meyer, Staf De Wachter (zijn petekind), Luk De Wachter, Jill De Wachter. Björn en Petra Demunter - De Wachter, Diesel Demunter, Lianne Demunter, zijn kinderen en kleinkinderen. De familie nodigt u uit om samen afscheid te nemen van Joseph op vrijdag 17 maart 2023 om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Oelegem, Torenplein. Zijn asse worden toevertrouwd aan het water, daar waar hij graag was. Dit zal gebeuren op een later tijdstip in intieme kring.



Diana Nauwelaers, echtgenote van Ernest Eeraerts. Oud varende van m/s Diana. Lid van Scheepvaartcultuur Gent en Schippersgilde Antwerpen. Geboren te Gorinchem (NL) op 7 oktober 1949 en overleden te Gent op 15 maart 2023. Dit melden u met droefheid:

Ernest Eeraerts haar echtgenoot Jean (†) Nauwelaers François (†) en Francine Joos - Nauwelaers Freddy en Belinda Zell - Joos, kinderen en kleinkinderen, Tania Joos. Pascal en Priscilla Bulens - Joos en kinderen, haar zus, neven en nichten. We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Diana, in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi, op woensdag 22 maart 2023 om 11 uur. Daarna volgt de crematie en de asverstrooiing op de strooiweide van het crematorium.

Helmar Schepens, weduwnaar van Mariette Verstraeten. Oud varende van m/s Helmar en oud uitbater cafe "DE TOREN". Geboren te Gent op 13 juli 1936 en overleden te Gent op 8 maart 2023. We zullen je missen.... Claudia Schepens, Edwin en Kristel Schepens - Van Hee, zijn kinderen. Alessio Schepens, Manon Schepens, zijn kleinkinderen. Juliette De Smedt zijn levensgezellin. De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Heilig Kerstkerk, Sleepstraat te Gent op vrijdag 17 maart 2023 om 10u30. Later zal de asurne van Helmar worden neergelaten in de Schelde te Antwerpen.



Aucterius Vanhoutte, weduwnaar van Joseline Blommaert. Oud varende van m/s Sancho. Geboren te Gent op 18 februari 1943 en overleden in het AZ Sint-Lucas te Gent op 21 maart 2023. Hij leeft verder in de harten van: zijn kinderen en kleinkinderen Danny Vanhoutte, Mauro Vanhoutte en Xena Borms, Wim en Jessica De Spae - Vanhoutte, Eli De Spae, Tess De Spae. De uitvaartplechtigheid, rond de urne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de aula van het crematorium Westlede, Smalle heerweg 60 te Lochristi, op woensdag 29 maart 2023 om 13 uur.

Nadien zal zijn urne thuis bewaard worden.



Alfons De Decker, echtgenoot van Yvonne Van Hemelrijck. Gewezen zaakvoerder van Verex en Scheepslicht, gewezen secretaris Vrienden der Schoolgaande Schipperskinderen en lid van de Koninklijke Schippersgilde St. Jozef. Geboren te Antwerpen op 5 januari 1938, aldaar van ons heengegaan in het GZA Sint-Vincentius op 22 maart 2023.

Hij leeft verder in de harten van: zijn echtgenote Yvonne Van Hemelrijck, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, Marc en Birgit De Decker - Somers, Marnik en Nikki, Levi, Lars, Frances. Lien en Sander, ♥, Quinten, Maarten, Lander. Ariane De Decker, Bart en Annouck, Celia, Emmett, Casper en Eleni, Lili. U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen op zaterdag 1 april 2023 om 10 uur in het Rouwcentrum Van Bogaert te Antwerpen Linkeroever, Waterwilgweg 3. Aansluitend aan de plechtigheid zullen we Alfons een laatste rustplaats geven in het urnenveld op de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat 237.

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul

DATUM UUR

2/04/2023 10u30

6/04/2023 17u00 Witte Donderdag: Eucharistie in kleine kapel

7/04/2023 15u00 Goede Vrijdag: Kruisweg in kleine kapel.

9/04/2023 10u30 Hoogfeest van Pasen

voor Monique Beerens

Familie Beerens en familie van Sommeren

11/04/2023 10u00 Paasviering in Gouden Anker

15/04/2023 14u30 Paasviering voor tachtigjarigen

16/04/2023 10u30 intentie Marco Fierens

21/04/2023 11u00 Viering P. Paul tweede uitgave

23/04/2023 10u30

29/04/2023 10u30 Vormselviering

30/04/2023 10u30

7/05/2023 10u30

14/05/2023 10u30

18/05/2023 10u30

21/05/2023 10u30

28/05/2023 10u30 SCHIPPERSBEDEVAART SCHERPENHEUVEL

Geen mis op het Kerkschip

4/06/2023 10u30

11/06/2023 10u30 Jaarmis Pater Machar en overleden familie

18/06/2023 10u30

25/06/2023 10u30

AGENDA

DATUM	UUR	REDEN
za 1 apr 2023	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
zo 9 apr 2023		Pasen
ma 10 apr 2023		Paasmaandag
wo 12 apr 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
za 15 apr 2023	14:00 - 20:00	2de Paasfeest 80 Jarigen
zo 16 apr 2023	15:00 - 18:00	"Geluksnummer" - Schippersgilde Waar: EWT-THEATER Deurne, Hertstraat 2, 2100 Antwerpen, België
za 22 apr 2023	16:00 -	Scheepsboys: Playbackshow crazy crew - Kerkschip
wo 26 apr 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
ma 1 mei 2023		Dag van de Arbeid
za 6 mei 2023	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 10 mei 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
do 18 mei 2023		O.L.H. Hemelvaart
wo 24 mei 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
zo 28 mei 2023		Schippersbedevaart Scherpenheuvel Pinksteren 11:00 - 12:00 H. Mis in Basiliek
ma 29 mei - do 1 jun 2023		SCHEEPSBOYS: 4 daagse naar Arques - St.-Omer
za 3 jun 2023	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 7 jun 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
ma 19 jun - di 4 jul 2023		Zomerverlof Pablo Renders
wo 21 jun 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
za 1 jul - 8 jul 2023		Reisvrienden op Main - Donaucruise
za 1 jul 2023	10:00 - 15:00	ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 5 jul 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
wo 19 jul 2023	14:00 - 17:00	VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD....

Een man komt te laat aan op kantoor. Zijn chef zegt:

- Kenny, je bent twee uur te laat!
- Ja, ik kan er niks aan doen, ik stond in de file.
- Hoe lang was die file dan wel?
- Dat weet ik niet, ik stond helemaal vooraan.

Een matroos vertelt over de vele verre reizen die hij gemaakt heeft.

- Hoe was het eigenlijk in China?
- vraagt een van de toehoorders.
- Bah, vreselijk. Je werd daar door iedereen scheef bekeken.

Waarom ben je niet bij boer Verkest in dienst gebleven?

Je had het daar toch goed?

- Dat zál ik eens vertellen. Eerst stierf zijn paard en toen hebben we een maand lang paardenvlees gegeten. Kort daarna stierf de hond en kregen we alleen maar hondenvlees te eten. Wel, twee dagen geleden is zijn moeder gestorven en toen heb ik me toch maar uit de voeten gemaakt.

Leon zit op een feestje tegenover een heel knap meisje. Ze draagt een diep uitgesneden kleedje en om haar hals een ketting met een gouden vliegtuigje. Leon kan zijn ogen er maar niet van afhouden. Na een tijdje zegt de jongedame:

- Mooi vliegtuigje, hé?
- Eh, stamelt Leon, ik heb er eigenlijk nog niet naar gekeken, maar het vliegveld is fantastisch.

Een oude Schot ligt op sterven. Zijn vrouw en zijn kinderen zitten aan zijn bed,

- Vrouw, zegt de Schot" vergeet niet dat we nog 500 pond te goed hebben van Jamie McDeap.

Zijn vrouw knikt en zegt:

- Hebben jullie dat allemaal gehoord?

Iedereen knikt van ja.

Even later slaat de stervende man de ogen open en zucht:

- En Connor McDonald heeft nog 800 pond van ons te goed.:

De vrouw begint meewarig het hoofd te schudden en zegt:

- Horen jullie dat, kinderen? Jullie vader is aan het ijlen.

VERGISSING

Tijdens een begrafenis in de staat Mississippi in de Verenigde Staten, waar de overledenen tijdens de plechtigheid in een open kist worden gelegd, zei de priester:

- We zijn hier vandaag samen gekomen om eer te brengen aan een goede man. Een lieve man. Een man die iedereen graag zag. Een man die zijn familie op handen droeg en wiens familie hem op handen droeg.

De weduwe van de overledene boog zich voorover naar haar kleinzoon en fluisterde:

- Ga eens kijken of het wel opa is die in die kist ligt.

Scheepsboys & Girls

Zetel en secretariaat Papaverstraat 39 te 2170 Merksem
Tel.: 03 646 60 40



Beste leden

Tijdens ons 50ste Jubileumjaar van de Scheepsboys & Girls gaan we ook weer een 4-daagse busreis doen, Dit jaar hebben we de busreis iets vroeger gepland, We hebben dit jaar iets gevonden dit ook wat dichterbij is en weer met scheepvaart te maken heeft. Zo gaan we nu naar Noord Frankrijk, naar Arques - St Omer en de Somme streek en dit van maandag 29 mei tot donderdag 1 juni
We logeren in ***hotel "Du Golf St Omer" in half pension.

Hoe zal onze reis er ongeveer uit zien (onder voorbehoud)



Dag 1: Vertrek vanuit Antwerpen, onze gids wordt opgepikt. Vrije koffiestop. We rijden naar St-Omer voor een bezoek aan Cristallerie d' Arques met plaatselijke gidsen. Vrije lunch. Na de middag rijden we naar de clairmarais in de buurt van St-Omer waar we een boottocht doen van één uur. Nadien doen we nog een rondrit in de streek. Daarna rijden we naar het hotel.

Dag 2: Ontbijtbuffet. Nadien rijden we naar La Coupole in Helfaut voor een bezoek met audio-guides.

Vrije lunch. Na de middag doen we een stadswandeling doorheen St-Omer met onze gids en brengen een bezoek aan de kathedraal. Nadien rijden we nog eens naar Arques waar we langs de scheepslift rijden van. De lift zelf kan niet bezichtigd worden, maar de nabijgelegen expositiezaal bieden u de gelegenheid om de werking te begrijpen. Daarna terug naar het hotel.

Dag 3: Ontbijtbuffet. Vandaag staat volledig in het teken van de baai van de Somme. We doen een toeristische rondrit met onze gids tot in de dorpje Rue. Vrije lunch in Saint-Valéry-sur-Somme.

Tijd voor volgende activiteit: een uitstap terug in de tijd. Een stoomfluit ... en daar gaan we 80 jaar terug in de tijd met een echte stoomtrein. Met deze rijden we langs met wilgen begroeide waterkanten, door velden en rietlanden en ontdekken we de schoonheid van de baai van de Somme. Daarna terug naar het hotel voer diner en overnachting.

Dag 4: Ontbijtbuffet. Na het ontbijt rijden we naar Cassel. De gids doet een korte wandeling door dit mooi stadje. Van 10 tot 11:30u bezoeken we het Flanders Museum in Cassel. Nadien rijden we naar Steenvoorde voor een bezoek. Vrije lunch. Nadien rijden we naar de buurt van Rijssel, hier bezoeken we een confiseriebedrijfje dat al bestaat sedert 1925. Natuurlijk mogen we proeven!



Daarna is het tijd geworden om terug te keren naar Antwerpen.

Maar nu ... wat kost ons dat allemaal!

4 dagen rond rijden met de bus en eigen gids, 3 overnachtingen in half pension in ***hotel met tijdens de diners steeds ¼ fles wijn p/p, water en koffie of thee. Al de uitstappen en inkomgelden. Leden: 565,00 € p/p - niet-leden: 580,00 € p/p
1 persoonskamer+ 120,00 €

Voor eigen rekening: middaglunch, persoonlijke uitgaven en andere dranken in hotel. Als we met 35 of 40 personen zijn krijgen we nog een korting op de prijs!

Wie mee wil met deze mooie reis kan zich inschrijven bij ons secretariaat Marina Lecour 0497 86 93 32. Eerst inschrijven, dan pas betalen, we vragen een voorschot van 250,00 € p/p op onze rekening: BE81 7895 3489 7424

Het bestuur van de Scheepsboys & Girls bedanken jullie voor het vertrouwen.
Tot binnenkort Victor en zijn voltallig bestuur

2023: HERDENKINGSMIS

ter nagedachtenis van

PATER MACHAR VERHAEGHE en zijn overleden familie



Gewezen Aalmoezenier van de Arbeid & Ere-Aalmoezenier
van de Binnenschippers

Wij nodigen jullie uit om samen met ons, P. Machar en zijn
overleden familie te herdenken in de misviering van:

Zondag 11 juni 2023 om 10:30 uur

op het Kerkschip St Jozef

25 juni 1944

Haven 25 Antwerpen

2 maart 2012(+)

Wij danken allen die P. Machar een warm hart blijven toedragen.

Koninklijke Schippersgilde St. Jozef

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem

Tel.: 03 231 93 26

BE65 9790 7428 2096 (Feest rekening)



Scheepsboys & Girls

Zetel en secretariaat Papaverstraat 39 te 2170 Merksem

Tel.: 03 646 60 40

Jaarkalender 2023

- Za 22/04/2023 : Playbackshow crazy crew
- Zo 28/05/2023 : Schippersbedevaart Scherpenheuvel
- Ma 29/05/2023 : 4-daagse busreis naar Arques & St Omer
- Zo 25/06/2023 : Autozoektocht
- Za 28/10/2023 : Jaarfeest in Feestzaal Molenhof te Brecht
- Vr 1/12/2023 : Tiroler-avond optreden Alpenfevers in de tent a/d Schroef
- Za 2/12/2023 : Schippers mosselfeest de Schroef
- Zo 3/12/2023 : Sint-Niklaasfeest schipperskindjes de Schroef



Wanneer alleen thuis wonen een te grote zorg wordt,
biedt **Het Gouden Anker** u graag een nieuwe thuishaven.



Het Gouden Anker is lid van vzw Amate en beschikt over 90 individuele
rusthuiskamers en 23 assistentiewoningen.



Het Gouden Anker is gelegen op
't Eilandje te Antwerpen, vlak
naast het Kempisch Dok en op
wandelaafstand van het MAS en de
Schelde.

Onze private aangelegde tuin is
als het ware een oase van rust
midden in de stad.

Het Gouden Anker biedt haar bewoners een waaier
aan faciliteiten :

- Dagelijkse verzorging
- Variatie aan animatieactiviteiten
- Paramedische zorgverlening
- Palliatieve zorgverlening & vroegtijdige
zorgplanning
- Kapper & pedicure
- Pastorale diensten
- Sociale dienst
- Eigen keuken met vers bereide maaltijden,
ook mogelijk voor familie en bezoek
- Dieetvoeding mogelijk op doktersvoorschrift
- Private tuin met rechtstreekse toegang
- Cafetaria



**Graag meer info of komt u graag
een kijkje nemen ? Wees
welkom !**

☎ 03/222 88 30

✉ info.goudenanker@amate.be

www.amate.be/het-gouden-anker-antwerpen

PAASFEEST 2023

Voor oud-varenden



Ben je 4 x 20 of iets meer en jong van geest. Lees dan zeker deze brief.

Tijd voor het 2de PAASFEEST op zaterdag 15 april 2023 op het Kerkschip

Op de achterzijde het volledig programma van de dag.

Afsluiten is voorzien rond 20:00h.

Zeg het voort aan anderen van dezelfde leeftijdsgroep.

Kan je niet zelf tot aan het Kerkschip geraken, laat het weten dan zorgen we voor een chauffeur ook om terug te keren, regio Antwerpen.

Toegang met rolstoel is mogelijk.

Geef ook door met wie je graag samen zit en met hoeveel personen je komt. Ook je eigen chauffeur of begeleider kan meedoen op deze dag.

Inschrijven kan door te bellen, te mailen of het inschrijfstrookje terug te sturen.

Diane Verveyne tel: 03 290 51 96 of gsm: 0475 75 19 77

Zandstraat 95 te 2110 Wijnegem

Email: ijsvogel26@gmail.com

Wat kost het? 50 € per persoon, dranken voor eigen rekening.

De betaling dient op deze rekening BE65 9731 5782 5296 te staan voor
1 april 2022

Adres Kerkschip Houtdok Noordkaai nr. 25 * 2000 Antwerpen

Nu ook bereikbaar met tram 24

Deuren open 13:30

De organisatie

Jules, Claude, Helga

Diane



AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent

Scheepvaartgemeenschap- Gent
Parochiale Kring –H. Kerst

Activiteitenkalender 2023

Di 25/04	14u00	Kaart-en teerlingspel
Di 30/05	14u00	Kaart-en teerlingspel
Di 27/06	14u00	Kaart-en teerlingspel
Di 28/09	14u00	Kaart-en teerlingspel
Di 31/10	11u00	Verzorgde warm maaltijd enkel voor leden
Di 28/11	14u00	Kaart-en teerlingspel
Di 5/12	14u00	Koffie met Sinter-Klaaskoek Kaart-en teerlingspel

Onze beste groeten,
Monique en Hilaire

Voor verdere informatie:

Monique Debruyne - Daes Hilaire

Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker

Tel: 09 344 06 77 - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17

Email: monique.debruyne1@telenet.be

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR



Nieuwe locatie: OC De Burggrave - Governansdreef 38, 9940 Evergem

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN HET KERKSCHIP VAN LUIK

Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvangen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke maand de H. Mis voorgaan. Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 2023 !!!!

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Ma 10 apr 15u00 H. Mis Paasmaandagviering
Zo 30 apr 10u30 H. Mis
Zo 28 mei 11u00 Schippersbedevaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek
Zo 2 jul 10u30 H. Mis
Zo 6 aug 10u30 H. Mis
Zo 3 sept 10u30 H. Mis
Zo 1 okt 10u30 H. Mis
Wo 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen
Zo 3 dec 10u30 H. Mis

Martina: ☎ 0476 31 46 07

Brigitte, Sandy, Louis

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts

PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kunnen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna.

Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67

MET HOOP OP ZEGEN

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen

**Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking
(en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67**

INFORMATIE

REDACTIERAAD

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt ☎ 0475 28 84 67

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef
Haven 25A, 2030 Antwerpen ☎ 03 568 63 73

P. Silveer Vermeulen, Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals ☎ 0472 94 82 94

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge ☎ 050 67 31 29

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbetal, Sijssstraat 15/4, 2170 Merksem ☎ 03 289 71 04

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be

SCHIPPERSCHOLEN

- Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103 03 219 59 30
- C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy 085 27 37 21
- Andenne, Rue de l'Hôpital 3 085 71 04 40
- Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek 02 734 19 05
- Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50
- Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem 09 216 44 95
- Gemeenschapsschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem 09 253 89 02
- KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen 03 570 97 30
- Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten 03 658 45 15
- Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem 03 353 61 89
- Antoing, Rue Philipart 8 069 25 33 00

Ligplaats kleuterklas

- De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen 03 541 45 72